



NIEUWS

JULI 2011, NO. 122 – VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR – ISSN: 1871-9147

Uitgave van de Spanje Commissie
van de Nederlands Gereformeerde
kerk te Rijswijk

Secretariaat: J. van Deursen,
Postbus 1053, 2280 CB, Rijswijk
Info@felire.nl – www.felire.com
Postrek.nr. 210.453

t.n.v. Ned. Geref. Kerk, Rijswijk

Algemeen Nut
Bevorderende Instelling
ANBI

Missionair, van boven naar beneden

In m'n gemeente in Rijswijk zijn we ons er steeds meer van bewust dat de deuren, de luiken en de vitrages wel open mogen. Het besef groeit dat we onze opdracht om het evangelie verder te brengen te weinig serieus hebben genomen; we zijn nog vaak een gesloten bolwerk.



En dus zijn we (bijvoorbeeld) aan het nadenken over onze diensten: hoe maak je die aantrekkelijk voor buitenstaanders? En doe je dat bij

alle diensten of richt je een aantal diensten per jaar in voor gasten van buiten?

Máár, het is ook bij dit vraagstuk van belang dichtbij de kern van het geloof te blijven, namelijk dat al het goede van boven komt, het gaat om wat Góð doet.

Bij Paulus zou je achter zijn enorme inspanningen voor het evangelie als motief schuldgevoel of eerzucht of plichtsgevoel kunnen verwachten. Maar hij schrijft: 'Wat ons drijft is de liefde van Christus'. (II Kor.5:14) We beginnen vaak bij de verkeerde kant. Als je als kerk van binnen naar buiten wilt gaan, is de verleiding groot om horizontaal te denken: 'We zijn teveel naar binnen gericht, dat moet anders.' Of: 'Wat moeten we nou doen, wat organiseren we om meer mensen te bereiken?' Maar dan vergeten we het belangrijkste, de kern, namelijk dat het gaat om Góðs genade. Dat je zelf daarvan onder de indruk bent. Het gaat niet om onze actie van binnen naar buiten, het draait om Gods handelen (met jou, met anderen) van boven naar beneden. Iemand die dat ontdekt, is daar

zo van onder de indruk, die wil dat ook aan anderen laten zien (daarvoor gaan deuren, luiken en vitrages vanzelfsprekend open!). En dat laten zien gaat in de praktijk het best bij vriendschappelijke contacten, bij mensen die jou meer dan oppervlakkig kennen en vooral zien hoe je leeft in Gods genade, bij vreugde en verdriet.

Missionair zijn begint dus steeds weer met de versterking van je persoonlijk geloof, door gebedsleven, door Bijbelstudie, door gesprekken over Gods genade. Nu denkt u wellicht: 'Mooi verhaal, maar wat doet het in m'n FELiRe - nieuws?'

De boeken die u helpt versturen naar de voorgangers, de gelovigen in Latijns-Amerika helpen ook hen bepaald te worden bij de kern van het evangelie (de Gracias a Dios). Zo kunnen zij, net als wij, van bovenaf missionair zijn: 'Gods genade is openbaar geworden tot redding van álle mensen'. (Titus 2:11)

Ds. Hans van 't Hoff

Voorgangers voor Voorgangers

FELiRe is al 50 jaar actief in het toerusten van studenten, voorgangers en predikanten in de Spaanstalige wereld. In die tijd hebben wij vele duizenden mogen bereiken met goed studiemateriaal. En deze duizenden mogen hun opgedane kennis over het evangelie op hun beurt ook weer uitdelen. Zo zegent God de verkondiging van

zijn Woord. Het is mensenwerk dat hij zegent en zo wordt mensenwerk: God's werk! Natuurlijk is het dan wel nodig dat mensen zich in laten schakelen bij dit evangeliewerk. We merken in onze achterban dat het niet meer zo vanzelfsprekend is om te geven aan FELiRe. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het bekostigen van de verspreiding van

Bijbelstudieboeken niet zoveel losmaakt in de hoofden van de gelovigen in Nederland. Wij krijgen geregeld een briefje van scriba's, dat het sturen van verzoeken om een collecte voor FELiRe te bestemmen niet meer op prijs worden gesteld. Toch menen wij dat onze kerken ook een verantwoordelijkheid hebben om de voorgangers in Latijns

➤ *Lees verder op achterzijde*

➤ Amerika toe te rusten om hun woordverkondiging te verdiepen en te verbreden. Daarom hebben we afgelopen najaar een actiebrief verspreid onder de voorgangers van de Nederlands Gereformeerde kerken. Ds. Hans van 't Hoff, bestuurslid van FELiRe, heeft zijn collega-voorgangers in een brief opgeroepen om het werk van FELiRe te steunen. Dit kunnen zij doen door gebed, door de collecte van FELiRe aan te bevelen, of door hun kerkenraden uit te leggen wat het belang is van goed studiemateriaal voor predikanten. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de voorgangers in Latijns Amerika. En dat wij ons best geroepen mogen voelen om daar ook een financiële bijdrage aan te leveren. Wij geven, niet om te ontvangen, maar om God's glorie te laten klinken. Ook in de afgelegen gebieden van Peru en andere delen van Latijns Amerika.



50 voorgangers uit het arme achterland volgen een cursus met FELiRe boeken aan het Seminario Bautista de Teologia, Peru

Wilt u ook ambassadeur van FELiRe zijn? Vraag dan eens in uw omgeving of tijdens een huisbezoek aan uw ouderling of men weet wat

FELiRe doet. Laten we zo samen het draagvlak voor FELiRe verbreden.

Jan van Deursen, secretaris

Financieel Verslag

Ondanks een tekort van op dit moment € 6.707, ziet het financiële plaatje er rooskleuriger uit dan een jaar eerder. Aan de ene kant worden er minder exemplaren van FELiRe-Nieuws verzonden, wat behoorlijk scheelt in de verzendkosten en aan de andere kant heeft dit nauwelijks invloed op de ontvangen donaties. Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt om het adressenbestand op te schonen, zodat er nu gericht verstuurd kan worden. Dit scheelt dan wel behoorlijk in

de kosten, maar het betekent nog niet dat we uit de rode cijfers zijn. Aan het eind van elk jaar moeten we toch weer constateren dat het aantal donateurs is teruggelopen. Vanaf 2003 is dit aantal met ruim 40% afgenomen. Dat is zorgelijk, maar tevens ook de realiteit. We blijven dan ook zoeken naar mogelijkheden om de kosten te beperken waar dat mogelijk is. Maar hiermee is in ieder geval een belangrijke stap gezet en het geeft ook weer vertrouwen voor de toekomst. Het is goed om te

beseffen dat wij ons in dit werk gesterkt weten door Gods leiding, ook als het om financiële zaken gaat. Tot slot wil ik u wederom hartelijk bedanken voor uw financiële bijdragen in de afgelopen maanden in de wetenschap dat door uw gift velen worden 'gevoed' in hun honger naar kennis van God.

Met vriendelijke groet,
Penningmeester FELiRe

