

Wegwijzers gezocht

In deze tijd worden we regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van misleiding. Het meest in het oog springende voorbeeld is wel de manier waarop in de Russische media bericht wordt over "het westen". Zodanig zelfs dat in twee jaar tijd het vertrouwen in "het westen" in het algemeen en in de VS in het bijzonder van 85% tot bijna nul is gedaald.

In de Bijbel komen we ook het onderwerp "misleiding" tegen. Grove misleiding mag je wel zeggen. In Matth. 28:12 e.v. lezen we dat de hogepriester en de oudsten de Romeinse soldaten veel geld gaven om rond te vertellen dat Jezus' leerlingen het graf geplunderd hebben. Gelukkig is ondanks die leugen het evangelie van de opstanding doorgegaan. De waarheid gaat door! Jezus leeft!

Jezus die van zichzelf gezegd heeft: *Ik ben de weg, de waarheid en het leven* (Joh. 14:6). Hoe belangrijk het is om van de waarheid te mogen en kunnen uitgaan, laat het bovenstaande voorbeeld zien over misleiding.

De weg

Hoe belangrijk is het om de weg te weten. In het gewone leven beschikken we over allerlei hulpmiddelen om de weg naar onze bestemming te weten. Vanouds wegwijzers en kaarten, tegenwoordig ook navigatiesystemen, die ons aan de hand van satellieten informeren over de te rijden route.

In het geloof is het niet anders. Jezus zegt in antwoord op de vraag " (...) hoe zouden we de weg weten?": *Ik ben de weg.*

De weg is in de hele Bijbel een veel gebruikt thema – lees bijv. de

Psalmen of Spreuken. Verklarende boeken daarbij zijn door FELiRe ook in het Spaans vertaald. Die "weg" gaat in het Nieuwe Testament een belangrijke rol spelen. Om een voorbeeld te noemen: Saulus gaat op pad naar Damascus (Hand. 9:2) om de *aanhangers van de Weg* gevangen te nemen en mee te voeren naar Jeruzalem. Later herhaalt hij dat bij zijn verdediging voor het Sanhedrin (Hand. 22:4). Aanhangers van de Weg. Mensen van de Weg.

De Weg duidt niet alleen op Jezus zelf, maar ook breder op het christelijk geloof. In de eerste plaats is de Bijbel de wegwijzer naar de Weg tot behoud. Vervolgens zijn boeken met uitleg van de Bijbel evenzo wegwijzers.

FELiRe wil met het verstrekken van goede boeken wegwijzers plaatsen. Wegwijzers naar het heil. Wegwijzers voor mensen die zoeken naar die Weg. Mensen in Latijns-Amerika. Ook zij willen een lamp voor hun voet en een licht op hun pad – naar Psalm 119. Ik sluit af met enkele versregels uit de berijmde Psalm 67:1,

*"opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich wend",
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen van uw heil erkent".*

Mede dankzij uw steun kan FELiRe doorgaan met het "plaatsen van wegwijzers". Draagt u bij?

Hartelijk dank voor uw gift.

*Klaas Mollema
voorzitter FELiRe*

Por via postal

Groeten uit Cochabamba-Bolivia mijn broeders en zusters, u helpt het volk van God werkelijk op een fantastische manier. Hartelijk dank voor de boeken die u ons stuurde. Moge God u blijven gebruiken tot zijn eer.

Wij zijn verlost zondaars, die God in zijn oneindige genade al de zonden heeft vergeven, hoewel wij alleen nooit de kracht zullen hebben om hem terug te betalen voor onze verlossing. Wij kunnen Hem hiervoor alleen maar bedanken en aanbidden. God heeft ons in zijn goedheid de mogelijkheid gegeven om kennis te nemen van de diepe waarheid die in Zijn Woord te vinden is en die sinds de reformatie van de 16e eeuw te horen is. De waarheid die zich richt op de Soevereine God. Daarom komen wij iedere zondag bij elkaar om Hem te aanbidden met hymnen en te luisteren naar Zijn Woord.

*Iglesia Evangelica Gracia Eterna,
Bolivia*



Ziekte ds. Cerni in Barcelona



Kort na het verschijnen van het vorige FELiRe-nieuws, ontvingen we bericht van ds. Cerni in Barcelona dat bij hem een vorm van longkanker was ontdekt. Inmiddels heeft hij een eerste serie van drie chemotherapieën achter de rug en is de tweede serie ook al bijna beëindigd.

Ds. Cerni put veel kracht uit zijn geloof in Jezus Christus, zoals hij zelf schrijft. Hij wordt bemoedigd door een woord van Paulus in

Fil. 1:21, "Want voor mij is leven Christus en sterven winst".

Ondanks de soms zware therapieën was hij steeds in staat om 's zondags in zijn gemeente voor te gaan. Bovendien kon hij het werk voor FELiRe – samenstellen en verzenden

van boekenpakketten - met behulp van zijn zoon Sergio voortzetten.

Wij danken onze hemelse Vader voor de kracht en nabijheid bij ds. Cerni. We blijven hopen en bidden voor herstel en bemoediging. We vragen u om ook in uw gebeden ds. Cerni, zijn vrouw en familie te gedenken.

Het is de bedoeling om in de eerste week van november a.s. een bezoek aan hem te brengen en met hem te spreken over de toekomst. We leggen het in Gods hand en vragen of Hij ons een weg wil wijzen in deze bijzondere situatie.

Klaas Mollema
voorzitter FELiRe

Financieel verslag t/m augustus 2014

In tegenstelling tot andere jaren is het tekort op de ontvangsten een stuk minder dan verwacht. Dit heeft te maken met de extra inkomsten uit een nalatenschap, waarvan ik reeds in het vorige nummer melding heb gemaakt.

Financieel gezien zitten we bij FELiRe nu even in een wat rustiger vaarwater. Dat is iets om erg dankbaar voor te zijn. De extra inkomsten kunnen we goed gebruiken voor toekomstige uitgaven en herdrukken.

Een groot deel van onze inkomsten wordt gebruikt om de verzending van onze boeken te bekostigen.

Vandaar dat ik nog even iets kwijt wil over de verzendkosten van de verzonden pakketten. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er ruim 1000 pakketten verstuurd naar de diverse landen (voornamelijk Zuid- en Midden-Amerika). De verzendkosten variëren van € 9,- voor kleinere pakketten tot zo'n € 16,- voor de wat grotere. Daarnaast worden er aan onze medewerker in Peru, Manuel Li, grotere hoeveelheden in dozen verstuurd. De kosten hiervan liggen boven de € 100,- per doos.

Gerald van Petersen
Penningmeester FELiRe



Inkomsten t/m augustus 2014

€ 22.270



€ 40.588

€ 2.342

□ Werkelijk ontvangen t/m augustus

■ Minder ontvangen dan begrote uitgaven t/m aug

▨ Begrote ontvangsten sept-dec