

Gratis verkrijgbaar

Genade voor u en vrede. Een zegenbede die we wekelijks horen. Een bede waarmee de apostel Paulus de meeste van zijn brieven begint. Onder andere zijn brief aan de Tessalonicenzen. Ik noem in het bijzonder deze brief omdat Paulus er naar die gemeente direct enkele vruchten van genade op laat volgen. Geloof, liefde en hoop. Om daar vervolgens nog aan toe te voegen: navolging en een voorbeeld voor alle gelovigen. En schrijft Paulus in 1 Tess. 1:8: *“Want het Woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente (...) verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden”*.

Dankzij uw giften en de collectes in de kerken is FELiRe in staat om uitleg van het Woord te verspreiden in Zuid- en Midden-

Amerika. Voorgangers en studenten aan verscheidene seminaries en bijbelscholen die aanvragen inzenden, kunnen daardoor gratis boeken ontvangen. En wat dat te weeg brengt, kunt u lezen in het stukje Por via postal van Ricardo Cerni.

FELiRe beschouwt het als een Bijbelse roeping om mensen in Latijns-Amerika in aanraking te laten komen met orthodoxe Schriftuitleg. Laten we bidden dat zij daarin een bron van geloof mogen ontdekken die liefde uitwerkt en hoop doet rijzen. Hoop die verwijst van het verlossende werk van onze Heer Jezus Christus. Hoop om door te geven aan velen in de Zuid-Amerikaanse landen.

Laat het ook in onze tijd zo zijn dat de verkondiging van genade en vrede navolging

krijgt en dat ook van ons gezegd kan worden dat ons geloof weerklank vindt buiten Nederland en Europa.

Mogen wij op uw steun blijven rekenen om goede boeken gratis beschikbaar te blijven stellen?! Hartelijk dank!

Ik sluit af met het eerste vers van Gezang 172: *Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid, is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.*

Klaas Mollema,
voorzitter FELiRe

Dús

Ga dús op weg zegt Jezus tegen zijn discipelen, in Matteüs 28.

De feesten zijn alweer even achter de rug, ik bedoel Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, maar wat blijft ervan hangen in ons leven van iedere dag? Wat resoneert ervan in onze gesprekken, hoe bepaalt het onze agenda's? Brengt Jezus' overwinning op de zondemacht, zijn overwinning op de dood, zijn troonsbestijging en zijn gave van de Geest ons dichterbij Hem, dichterbij zijn plannen voor een eeuwig Koninkrijk?

Nota bene in hetzelfde hoofdstuk van Jezus' opstanding, zie je dat compleet de andere kant opgaan. Neem de hogepriesters. In plaats van alle bijzondere gebeurtenissen met elkaar onder ogen te zien en zich te bekeren, gaan ze vergaderen en komen ze met een leugen over het vermiste lichaam van Jezus van Nazareth. Dat is niet onschuldig en dat blijkt ook uit de reactie van Matteüs. In vers 15 schrijft hij: *Tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.* Dat is slecht nieuws voor het Koninkrijk van Jezus.

Maar zelfs in de boezem van de groep rondom Jezus zit het niet goed. De opgestane Heer verschijnt aan hen, en wat is de reactie van sommigen: zij twijfelen! Opnieuw: dat is slecht nieuws voor het Koninkrijk van Jezus.

We moeten ons van deze twee reacties maar niet teveel distantiëren. Je komt ze in allerlei gradaties ook nu gewoon tegen: leugens, twijfel. Hoewel het laatste vanzelfsprekend verschilt van het eerste kan het wel degelijk ook verstikkend werken voor het evangelie van het Koninkrijk.

Wat is Jezus' reactie hierop? Jezus zegt: *Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.* Deze proclamatie van Jezus staat bol van zijn macht en majesteit. Hij heeft het over *alle macht, alle volken, alle dagen.* Dat past natuurlijk ook helemaal bij die grote overwinningen die Hij behaald heeft. Hier staat dé Koning van hemel en aarde: *Elke knie zal zich voor Hem buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong*



zal belijden: Jezus Christus is Heer. Met deze Hem gegeven macht claimt Hij alles, het hele leven. Alle kapitalen, beurzen, beursgenoteerde bedrijven, fabrieken en laboratoria zijn van Hem, 100 %. Alle koningen, presidenten, premiers, generaals, dictators en regeringen: van Hem. Alle kranten, radio en tv stations, alle films en literatuur, cultuur, kunst en wetenschap: van Hem. Alle lichamen, alle baarmoeders, alle foetussen, alle jongens en meisjes, alle grote mensen: van Hem. Alle dieren, bossen, zeeën en oceanen mét walvissen: van Hem. Plus ook het hele heelal, de sterren, de planeten en kometen... Er is er maar Eén die daar de macht over kreeg: Jezus!
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Dáárna, zegt Jezus tegen zijn discipelen:
Ga dús op weg.

Na deze woorden over zijn almacht, zegt Hij: *Ga dús op weg.*

Moet je je bedenken tot welke enorme dingen deze opdracht al heeft geleid.

Want de discipelen moesten er dus op uit. Naar Klein Azië, Griekenland, Rome, Spanje, Noord Afrika, ga maar door. Dat was wat voor gewone vissers!

Ze hadden nauwelijks scholing gehad, geen keurige opleiding, ze hadden vrouw en kinderen thuis. En zij moesten opboksen tegen culturen, wetenschappers, filosofen, tegen

de priesters van Osiris, Isis, Cybele, Mithras of hoe ze maar geheten hebben.

Ze moesten in wereldsteden als Efeze, Athene, Korinte en Rome spreken over Jezus. Maar ze zijn gegaan. Ze hadden een macht die achter hen stond en voor hen uitging. Daarom kon het werk dat ze begonnen, hoe klein en simpel ook, zo worden gezegend. Zo hebben ze Jezus' claim gelegd op landen en steden.

Dit werk is de eeuwen door voortgezet door gelovigen die de opgestane Heer in Europa en van daaruit over heel de wereld hebben verkondigd.

Aan ons vraagt Jezus ook om Hem in deze dingen te dienen. Het bestaat toch niet dat in uw kerk het licht van de opgestane Heer schijnt, zonder dat het in de wijk waar uw kerk staat of twee of vijf kilometer verderop wordt opgemerkt! Ga dús op weg. Overigens, het werk van FELiRe in Latijns-Amerika is daarmee gehoorzaamheid aan onze opgestane Heer; Hij legt zo zijn claim ook op de landen en mensen daar, voor zover ze nog in duisternis leven. Dús!

Ds. Hans van 't Hoff

Por via Postal

Geliefde broers en zussen in de Here, ik vind het fijn om weer iets van ons werk te laten horen en wil u graag informeren met een kort verslag over hoe het gaat met het werk van FELiRe in Latijns Amerika.

Ik beperk mij even tot de 3 landen, waarmee we de meeste contacten onderhouden. Dat wil niet zeggen dat het met de andere landen daar veel minder gaat, maar ik moet mij beperken. Er zijn wel twee landen waar onze contacten nog echt beperkt zijn: Honduras en Paraguay. Maar wellicht mogen we ook daar nog ingang krijgen met het literatuurwerk van FELiRe. Het is God die deuren voor ons kan openen. Maar goed, er zijn dus 3 landen waar het leeuwendeel van ons literatuurwerk terecht komt, dankzij de zegen van de Here.

BRAZILIE – Het is verbazingwekkend dat wij hier zoveel ingang vinden, want de taal in dit land is Portugees en niet Spaans. En al lijken deze talen op elkaar, het vraagt van de lezer een extra inspanning. En toch

zijn de mensen volkomen gelukkig met de Spaanse boeken die zij van u krijgen. Zowel pastores als studenten onderschrijven dat zij zulke uitstekende boeken nooit zouden kunnen vinden in hun eigen land. Zij zijn zo enthousiast!

Broeder Zamir schrijft: *Deze boeken hebben mijn kennis en begrip van de Bijbel zo verhelderd! Alstublieft, ga door met dit werk van boekverspreiding, want er zijn nog duizenden in ons land, die onbekend zijn met wat ik nu leer!*

Moge de Here uw werk zegenen tot Zijn glorie!

COLOMBIA – Er gebeurt iets wonderlijks met de boeken van FELiRe in Colombia. Opeens kwamen een aantal pastores en studenten in contact met de door FELiRe uitgegeven commentaren op het oude testament. En hun enthousiasme is zo ansteekelijk, dat zij het nieuws over het hele land verspreiden. Psalmen, Spreuken, Jeremia zijn nu hun favoriete boeken. En velen van

hen preken nu voor het eerst uit het oude testament!!

Broeder Daniel zegt: *Van wat ik zie, iedere pastor wil nu deze boeken hebben. Help ons, alstublieft!*

Chili – Dit land is al lang een van de meest enthousiaste met onze boeken. Het zijn standaardwerken in veel seminaries en de pastores gebruiken ze voor hun vorming. Het gedachtegoed van de reformatie verspreidt snel door de boeken en veel gemeenten ervaren hierin Gods zegen. Broeder George zegt: *Het belangrijkste bewijs van de invloed van deze boeken is, de impact die zij hebben op de prediking, die nu rekening houdt met het hele Woord van God en niet slechts enkele wel bekende passages uit het Nieuwe Testament, die keer op keer worden herhaald. Moge de Here uw werk voor Hem zegenen en ga alstublieft door met hetzelfde gelovig enthousiasme.*

Ricardo Cerni, Barcelona

Financieel Verslag t/m mei 2016

Dankbaar constateren we voor het eerst sinds jaren dat de ontvangsten nagenoeg overeenkomen met de jaarlijkse begroting. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om dit keer de grafiek op een eenvoudigere manier te presenteren. Hierbij moet wel vermeld worden dat er in de ontvangsten een extra donatie is verwerkt van ruim € 7.000 uit een nalatenschap. Maar zelfs zonder deze gift zitten we toch nog iets boven het niveau van vorig jaar, wat betekent dat de inkomsten niet verder teruglopen. Doordat er steeds meer mogelijkheden komen om naast het drukken en verspreiden van onze belangrijkste boeken ook titels elektronisch, dus veel goedkoper, aan te bieden geeft dit ons voor de toekomst voldoende



mogelijkheden om dit belangrijke werk voort te zetten.

Zonder uw steun zouden we nooit zoveel broeders en zusters kunnen bereiken, waar-

voor hartelijk dank. Wilt u ons werk ook blijven steunen door middel van uw gebed?

Met vriendelijke groet,
Gerald van Petersen, penningmeester