

## Er zij licht

Onlangs stonden kranten en andere media bol van een ontdekking in de wetenschap dat er (toch) gravitatiegolven bestaan. Einstein had alleen nog maar kunnen beredeneren dat ze er moeten zijn, maar nu is het aangetoond. Getallen die dan genoemd en gebruikt worden, begrippen die gehanteerd worden, doen je als gewoon mens duizelen. Zoveel miljoen lichtjaren. Een heelal, een ruimte die onbeperkt is. Het heeft ook alles te maken met "licht". Een ingewikkeld natuurverschijnsel. Wat is licht? Het blijft een mysterieus fenomeen.

Het licht is er niet altijd geweest. De aarde was "woest en doods", zo staat er. In de schepping is het eerste wat God zegt: "Er zij licht". Licht, een eerste voorwaarde voor leven. Zonder licht geen leven. De hele Bijbel staat in het teken van dat licht.

De evangelist Johannes gebruikt "licht" als een belangrijk motief.

Gelijk al aan het begin van zijn evangelie schrijft hij: *"In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen"* (Joh. 1:4,5). Later – in hoofdstuk 8:12 en 9:5 – noemt Jezus zichzelf: *"Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft"*.

De bekende ds. Hegger die de overgang maakte van het Rooms-Katholicisme naar het Protestantisme, heeft zijn levensverhaal beschreven in een boek met als titel "Mijn weg naar het Licht". Hij is de grondlegger geweest van de Stichting "In de Rechte Straat".

Het doel van FELiRe is onder meer 'licht brengen'. In een dubbele betekenis. Enerzijds het Licht, het evangelie van Jezus Christus. Anderzijds helderheid door boe-

ken uit te geven met uitleg van de Bijbel – "om het donker op te klaren". Iedere keer weer zijn wij onder de indruk over de blijdschap die wij terugkrijgen van de ontvangers van onze boekenpakketten.

En de reacties op de dagelijkse meditatie uit het Bijbels dagboek "Doorgeven" op onze Spaanstalige Facebookpagina.

Over enkele weken is het weer Pasen. "Een heerlijk morgenLICHT breekt aan, de Zoon van God is opgestaan". Als dat geen echt Leven is!

Wij danken u voor de milde giften die u ons geeft om ons werk voort te zetten. Laten we hopen en bidden dat voor velen hier en in Latijns-Amerika de HEER het licht van zijn gelaat over hen doet schijnen en hen genadig zijn.

*Klaas Mollema,  
voorzitter FELiRe*

## Dank voor uw gebeden!

Barcelona 4 februari 2016

Geliefde broers en zussen,

Met veel genoegen maak ik gebruik van de gelegenheid om met u in contact te komen. Zo kan ik u weer een beeld geven van het werk van FELiRe hier in Barcelona. En daarmee heb ik ook meteen de mogelijkheid om u de vertaling van een aardige brief en foto's van een student in Brazilië door te geven. De meeste contacten die FELiRe heeft in Latijns Amerika, zijn met pastores en studenten van vrijwel alle kerkelijke richtingen die er daar zijn.

Maar allereerst wil ik de vele broers en zussen bedanken, die voor mij hebben gebeden in verband met mijn ziekte. Ik kan u vertellen dat de Here uw gebeden heeft verhoord op een wijze, die mijn dokter 'spectaculair en buitengewoon' noemt. Inderdaad, ik heb een van de meest maligne vormen van longkanker. En deze is in mijn geval geremd en heeft de afgelopen 8 maanden geen tekenen van activiteit getoond. Bovendien is mijn kracht weer teruggekeerd en is mijn leven weer vrijwel normaal. Dank voor uw gebeden!

*Ds. Ricardo Cerni*



## Brazilië

Vanuit Brazilië ontving ik onderstaande brief en enkele foto's. ' Geprezen zij de Here Jezus voor het leven en het werk van ieder die zich inzet voor dit fonds dat deze boeken uitgeeft. Ik ben u zeer



dankbaar voor deze prachtige boeken en voor de mogelijkheid dat ik ze hier thuisgestuurd kreeg. Moge de Here u allen zegenen en u geven alles wat u dit jaar weer nodig hebt want u bent werkelijk dienaren van God. Ik ben blij en dankbaar met heel mijn hart voor die speciale dag in mijn 'ministry', dat ik deze boeken ontving. Ik bid God of er een dag mag komen, waarop wij elkaar mogen ontmoeten in Brazilië of Spanje. Moge de Here uw harten vullen met vreugde, vrede en genade. Gaat alstublieft door met dit werk! Met warme groet,

*Ton, seminarist in Sao Paulo, Brazilië*

PS Ik zend u een foto van mijn Boliviaanse broers en zussen van de Spaanse gemeenschap in Sao Paulo. Wij dienen de Here in de presbyteriaanse kerk van Penha (IPENHA)



## Financiën

### Toelichting: Giften Kerken

In deze stand zit een eenmalige gift verwerkt van de NGK Vlaardingen. Zonder deze extra gift is er iets meer ontvangen dan vorig jaar. Ook is het aantal kerken wat doneerde weer iets toegenomen.

### Giften overig particulier

Dit jaar ontvingen wij een gift van € 60.000 vanuit een nalatenschap. Dit biedt ons de mogelijkheid om extra boeken te vertalen. Derhalve is de helft van dit bedrag toegevoegd aan de reservering voor herdrukken en nieuwe uitgaven.

### Nieuwe uitgaven en herdrukken

Dit betreft een voorschot voor vertaalwerkzaamheden.

### Verzendkosten Boeken

Ook in 2015 zijn er meer pakketten verstuurd dan in het voorgaande jaar. De volgende pakketten verstuurd:

Groep A (kerkleden): 380 pakketten (389 in 2014)

Groep B (studenten): 569 pakketten (516 in 2014)

Groep C (voorgangers): 285 pakketten (238 in 2014)

Overige: 13 pakketten (30 in 2014). In totaal zijn er afgelopen jaar 1247 pakketten verstuurd (1173 in 2014). Op dit moment zijn er geen wachtlijsten.

De pakketten zijn verzonden naar de volgende landen: Chili 24%, Brazilië 21%, Colombia 16%,

## FELiRe 2015

ONTVANGSTEN	rekening 2014	begroting 2015	rekening 2015	begroting 2016
Giften Kerken	9.350,26	10.000,00	<b>14.258,25</b>	11.000,00
Giften Rijswijk particulier	35.013,37	5.000,00	<b>4.298,05</b>	5.000,00
Giften overig particulier	49.892,63	45.000,00	<b>98.132,76</b>	43.000,00
Collectes Kerk Rijswijk	2.582,50	2.500,00	<b>2.252,25</b>	2.500,00
Diversen	294,53	600,00	<b>257,41</b>	600,00
<b>reguliere ontvangsten</b>	<b>97.133,29</b>	<b>63.100,00</b>	<b>119.198,72</b>	<b>62.100,00</b>
UITGAVEN	rekening 2014	begroting 2015	rekening 2015	begroting 2016
Nieuwe uitgaven en herdrukken	0,00	3.000,00	<b>950,00</b>	3.000,00
Overige lectuur	9.000,00	9.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00
Verzendkosten Boeken	25.378,54	25.200,00	<b>27.036,88</b>	25.200,00
Bijdragen/Honoraria	21.620,00	21.620,00	<b>21.620,00</b>	21.620,00
Kosten FELiRe nieuws	5.785,35	5.800,00	<b>5.585,17</b>	5.500,00
Diversen	723,20	780,00	<b>975,76</b>	780,00
<b>reguliere uitgaven</b>	<b>62.507,09</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.167,81</b>	<b>65.100,00</b>
<b>Totaal ontvangsten min uitgaven</b>	<b>34.626,20</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>54.030,91</b>	<b>-3.000,00</b>

Mexico 11%, Argentinië 6% en Cuba 4%. De overige 18% naar andere landen zoals Dominicaanse Republiek, Peru en El Salvador (in totaal 23 landen).

### Kosten FELiRe-nieuws:

De daling van de kosten wordt

veroorzaakt doordat er in het afgelopen jaar minder exemplaren per post zijn verstuurd. Steeds meer mensen kiezen ervoor om FELiRe-nieuws per mail te ontvangen.

*Februari 2016, Gerald van Petersen,  
Penningmeester FELiRe*