



# NIEUWS

JUNI 2018, NO. 150 – VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR – ISSN: 1871-9147

Uitgave van de Spanje Commissie  
van de Nederlands Gereformeerde  
kerk te Rijswijk

Secretariaat: J. van Deursen,  
Postbus 1053, 2280 CB, Rijswijk  
Info@felire.nl – www.felire.nl  
NL75ABNA0426244176

Algemeen Nieuws  
Bijzondere Inzake  
**ANBI**  
t.n.v. NGK Rijswijk inzake FELiRe, Rijswijk

## Dienen

Toen Paulus op weg was naar Rome, kwam het schip na Kreta in zwaar noodweer terecht. In Hand. 27: 23 lezen we dan die bijzondere tekst: *“Want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan”* (NBG-1951). *“Die ik dien”* (Statenvertaling en NBV). Het is een uitdrukking die ook door profeten als Elia en Elisa werd gebruikt. Elia spreekt, wanneer hij bij koning Achab is om aan te kondigen dat er in jaren geen dauw of regen zal komen in het land: *“Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta”* (1 kon 17:1 NBV). Later zal de profeet Elisa soortgelijke woorden spreken tegen Naäman om de aangeboden geschenken te weigeren: *“Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft”* (2 Kon. 5:16 NBV). “Dienen” en “in dienst staan van” geven in de Bijbel aan hoe onze verhouding tot God is. Het werkwoord “dienen” kennen we in verschillende betekenissen. Enerzijds kennen we

het als “beschikbaar stellen”, “behulpzaam zijn” of “wijden aan”, anderzijds als “dienstbaar zijn (bijv. knecht)” of “als soldaat”. In beide gevallen geeft het een relatie aan. In de woorden die Paulus spreekt zoals hiervoor aangegeven, komt die relatie zelfs heel sterk naar voren, als hij spreekt van toebehoren(!).

In de verschillende reacties die wij terugkrijgen van studenten of voorgangers die van FELiRe boeken hebben ontvangen, komen we ook dezelfde woorden tegen. Zij willen de Heer van de Bijbel dienen. Steeds meer over Hem lezen en weten. Om in Zijn dienst te staan op de plaats waar ze in Zuid-Amerika geroepen zijn. FELiRe wil hen daarin bijstaan.

Onlangs hebben we weer stilgestaan bij het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem op de apostelen. In Hand. 2 lezen we de preek van Petrus over

Gods grote daden en over Jezus, de door God gezondene naar deze wereld om verlossing te brengen. Het was een startpunt! En de reactie op diezelfde dag: *“Wat moeten we doen, broeders?”*, zo waren de toehoorders onder de indruk. Nu wordt het Woord van God over de hele wereld vertaald en verspreid. *“Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt”*.

Het werk van FELiRe kan niet zonder uw steun in gebed en bijdragen. Laten we onze broeders en zusters in Latijns-Amerika dienen met onze gaven. Houdt het vuur van Pinksteren brandende!

***De wereld is gewonnen door Woord en Geest.***

***Zoals het is begonnen met Pinksterfeest. (LvdK, 251)***

*Klaas Mollema, voorzitter*

## Por Via Postal: Waar gaan al die boeken heen?



FELiRe zending mag jaarlijks namens onze donateurs (dat bent u) bijna 2.000 pakketten met bijbelstudieboeken versturen. U steunt dit werk in het vertrouwen dat het

- goede bijbelstudieboeken zijn,
- die terecht komen bij christenen die hiermee geholpen zijn

c. en dat de Heilige Geest u, ons en deze mensen inspireert om aan de slag te gaan voor het koninkrijk van God. In de afgelopen maanden ontving onze medewerker in Barcelona, Sergio Cerni, weer veel aanvragen, maar ook reacties op de ontvangen pakketten. Ik wil u met enkele foto's een beeld schetsen.

Op de groepsfoto boven staat aan de linkerkant Lucas Prieto. Hij is pastor van een kleine gemeente in Rosario, Argentinië. Hij laat het pakket zien dat hij heeft ontvangen. Maar let ook op de overige mensen op de foto: zij staan letterlijk centraal en

in het bijzonder het jonge meisje dat mag opgroeien binnen deze gemeenschap van gelovigen; zij hebben boeken in de handen en er is muziek. Een mooi beeld van een levende gemeente, die wil leven bij het Woord. Dit beeld is mede mogelijk gemaakt door de Geest, die ons allen heeft ingeschakeld.

De foto rechts is van Lucas Clinco. Hij is een jonge student in Rio de Janeiro, Brazilië. Hij mailde ons dat hij ontzettend dankbaar is vanwege de boeken die hij mocht ontvangen. En dat hij ook haast niet kon geloven



➤ *vervolg van de voorzijde*

dat het waar was, dat het pakket dat hij gevraagd had echt was aangekomen.



De foto links is van Jesus Garcia Robles, Colombia. Hij schrijft ons: 'Goedemiddag, ik schrijf u om te vertellen dat de studieboeken die u mij stuurde zojuist zijn aangekomen. Ik dank u hartelijk

daarvoor en ik begrijp niet dat u zulke mooie boeken zomaar kunt verspreiden! Fantastisch gewoon. Ik blijf u bedanken en moge God u blijven zegenen in het werk dat u doet met FELiRe.'

Het boek dat hij bovenop het stapeltje op zijn arm heeft is onze nieuwste uitgave: Pasalo, wat Spaans is voor: Doorgeven. En dat is wat we mogen doen met uw hulp en Gods zegen.



*Dit is een kleine kerk in Bayamo, Cuba. Pastor Jose Ramón Palacios heeft al eerder boeken van FELiRe ontvangen en hij brengt zijn kennis over in een bijbelklas.*



*Christian Herera schrijft op de facebookpagina van FELiRe: 'Bedankt voor dit prachtige geschenk. Hartelijke groeten vanuit Cali, Colombia. Dat God u mag zegenen voor altijd, u genade schenken en vrede geven.'*

## Financieel verslag t/m mei 2018



De afgelopen maand zijn we bezig geweest om onze website felire.nl weer actueel te maken. De meest recente nummers van FELiRe Nieuws alsmede het laatste jaarverslag is nu ook op onze website te vinden. U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje op onze site te nemen. Ik heb de grafiek van vorig jaar vergeleken met de bijgaande grafiek en ik moet zeggen dat er zo op het eerste gezicht weinig

verschil tussen zit. Als we echter naar de werkelijk ontvangen bedragen kijken is dat verschil er wel degelijk, want het blijkt dat de particuliere giften dit jaar ruim 10% achterblijven bij die van voorgaande jaren. We hopen echter dat dit een tijdelijk gegeven zal blijken te zijn. We kunnen de inkomsten goed gebruiken aangezien het aantal verzonden pakketten nog steeds hoog is. Dit om de ontstane wachtlijsten

niet nog verder op te laten lopen. Daarom zou ik graag een beroep op u willen doen en vragen of wij de komende maanden mogen rekenen op uw (extra) gift, zodat we weer kunnen inlopen op de ontstane tekorten. Daarnaast wil ik u vragen om het werk van FELiRe te gedenken in uw gebeden. Alvast hartelijk dank hiervoor.

*Gerald van Petersen, Penningmeester FELiRe*