

Licht

De belangrijkste voorwaarde voor leven is licht. Voor planten, dieren en mensen. Zo heeft de Schepper het gemaakt, geschapen. In het begin van de Bijbel lezen we al na de mededeling dat de aarde "nog woest en doods was" dat God zei: "Er moet licht komen", en er was licht. Daarna pas komen het jonge groen, de vogels, de dieren en ten slotte de mens.

"Licht" wordt in de Bijbel ook dikwijls in verband gebracht met het geestelijk leven. Het leven van de gelovige. Onder andere lezen we in Psalm 36: "(...) bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij het licht" (vs. 10).

In het Nieuwe Testament wordt licht zowel in verband gebracht met de Heer Jezus Christus als met de gelovige zelf. Het evangelie van Johannes begint er al direct mee: "In het begin was het Woord (...) In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen" (1:1-4). Verderop (8:12) komen we één van de bekende "Ik ben"-woorden tegen: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft". Later na de intocht in Jeruzalem herhaalt Jezus deze woorden nog een keer: "Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is" (12:46).

In de Bergrede betreft Jezus het licht op de gelovigen. "Jullie zijn het licht in de wereld. (...) Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel" (Matt. 5:14-16).

Onlangs hadden ds. Hans van 't Hoff en ik een gesprek met br. Dick Korpel. Hij is in 2015 uitgezonden naar Ecuador. Dick is voornamelijk bezig met opleiding van het Ecuadoraanse kader dat in de vier gemeenten die zij hebben, leiding geeft aan "ministerios". Hij verwacht dat er in de nabije toekomst mannen zullen worden gekozen tot het ambt van ouderling en diaken en in de iets verdere toekomst kijken zij uit naar predikanten. Tijdens het opleidingstraject

blijkt telkens weer, dat er veel behoefte is aan goede literatuur; literatuur diep geworteld in de Bijbel en de traditie van de Reformatie. We spraken over de hulp die FELiRe kan bieden. En dat kunnen we! Dit is "maar" een voorbeeld van wat FELiRe kan betekenen in Zuid-Amerika. Dat kan alleen door uw steun en gebed. Zo kan FELiRe haar doel bereiken door onder meer licht te brengen. In een dubbele betekenis. Enerzijds het Licht, het evangelie van Jezus Christus. Anderzijds licht, helderheid door boeken uit te geven met uitleg van de Bijbel. Wij danken allen die zo trouw het werk van FELiRe blijven steunen.

Ik sluit af met een citaat uit de Bijbel in Gewone Taal uit de brief van Jakobus: "Maar God, die het licht gemaakt heeft, blijft altijd dezelfde" (Jak. 1:17).

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
(uit: ELB 382:1)

Klaas Mollema, voorzitter

Por Via Postal



Ik ben Sergio Casco uit Buenos Aires en ik dank u voor de boeken die u mij stuurde. Zij zijn een zegen voor mij en mijn werk. Ik stuur u hierbij een foto van mijn werk waar we, in aanvulling op de dienst en het onderwijs van het Woord van God, primair onderwijs voor volwassenen geven. Dit is bedoeld om diegenen in onze gemeente, die hun school niet af hebben kunnen maken, de kans te geven dat toch te doen. Dank u zeer en moge God u zegenen. ♥ van mij en de kerk #jesucaminocielo (vert.: '#Jezus weg naar de hemel')



Goedenavond lieve broers en zussen, Ik stuur u mijn hartelijke groeten vanuit Colombia. Ik ben u ontzettend dankbaar voor deze boeken. Ik bid God dat hij de inspanningen van allen die het werk van FELiRe mogelijk maken wil belonen en dat Hij het voor hen mogelijk maakt om dit prachtige werk te kunnen blijven voortzetten. Moge God mij de kans geven om deze materialen te gebruiken voor Zijn glorie en dat ik Hem meer en meer mag kennen om Hem lief te hebben en oprecht te dienen. Ik stuur u mijn dankbaarheid en voel mij diep verbonden met u in Christus onze Heer. Reysa Nieves Castillejo



Vergeving is easy?

De mens is een zondaar, hier in Nederland net als ver weg, in bijvoorbeeld Peru; we zijn met hetzelfde sop overgoten. Paulus legt in Romeinen 1 uit dat niemand wat dat betreft te verontschuldigen is. Voor christenen luistert dit nog nauwer: zij kennen God niet alleen uit de natuur, maar ook uit de schriftuur en weten dus van zijn toorn ten opzichte van onze zonde en onrechtvaardigheid. Opvallend dus dat wij vaak onze zonde relativeren: 'God kent mijn zwakheid, Hij zal niet boos zijn - sorry God!'

In de middeleeuwen leefde Anselmus, een belangrijk denker en theoloog, die hier al over nadacht en er gesprekken over had met collega's. Hij zei een keer tegen een gesprekspartner, die ook zonde en vergeving wat relativeerde: 'Je hebt nog nooit onder ogen gezien hoe zwaar de zonde is.' De zwaarte van de zonde was voor Anselmus de beschadigde waardigheid van de hoogste Majesteit, van God.

In de tijd van de Bijbel zag men de diepte van de consequenties van de zonde: je verliest je *zijn*, je werkelijkheid. Toorn en gramschap zijn de oude woorden waarmee Gods reactie op zonde wordt beschreven. Dat zijn eigenlijk nog zachte uitdrukkingen, die alsnog een relatie veronderstellen. Maar je schrikt pas echt als je nadenkt over een

zin die je God hoort uitspreken in Jesaja 59: *Jullie zonden maken scheiding tussen Mij en jullie* (vers 2).

De consequenties van die scheiding, tussen God en ons, hoor je terug in Gezang 250:

*Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood als toen
Gij Geest nog niet waart uitgegaan.*

Oftewel, door onze zonden zonder God, belanden we weer in de tijd voordat God begon met scheppen, toen alles woest en leeg was. We hebben dan weer te maken met de chaosmachten die tegen God opstaan. We horen dan niet meer bij Gods wereld, met gerechtigheid en vrede.

Dus hoezo zonde relativeren? Heb je soms niet door wie God is? Hoe heilig? Het is belangrijk dat we de zwaarte van onze zonden beseffen. Waarom zou je anders nog geloven? Het is belangrijk dat we het ontwrichtende, het verscheurende van onze zonden beseffen. Hoezo zou je anders zeggen: 'Jezus is mijn Redder?' Redder vanwege je kleine misstapjes? Je bent toch zelf zo weer op de been! Aan het kruis ging Hij ervoor. Nogal liefst!

Onze zonden zijn zo zwaar, daar gaat een wissel van om. En zo zijn we wel nog wel op een spoor met ons leven, het lijkt op het



eerste gezicht redelijk te gaan, maar dit spoor loopt wel dood.

Het is goed om hiervan doordrongen te zijn, maar niet om erdoor te gaan wroeten in jezelf, navelstarend en droefgeestig. Nee, God wil ons wel degelijk het leven schenken door in ons leven aanwezig te zijn als levendmakende kracht, door zijn Geest. Want wij van de kerk geloven niet in onszelf, maar in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt. De wervelende komst van de Geest op de Pinksterdag is dan ook echt evangelie! God die door zijn Zoon de zondemacht kraakte, vermorzelde en een nieuw begin maakt met de mens. In Christus is Zijn nieuwe wereld al begonnen.

Dat evangelie hebben we nodig, hier in Nederland net zo goed als ver weg, in bijvoorbeeld Peru.

Ds Hans van 't Hoff

Financieel verslag t/m mei 2019



De totale ontvangsten in de eerste maanden van dit jaar zijn in lijn met die van voorgaande jaren. Nu is het nog steeds zo dat het aantal ontvangsten van de kerkelijke gemeenten steeds verder terugloopt. Dat er onderaan de streep toch nauwelijks minder is ontvangen, is vooral te danken aan enkele grote bedragen die wij van sommige particuliere donateurs als gift mochten ontvangen. Hier zijn we dan ook erg dankbaar voor.

Uiteraard zijn wij blij met elke gift, maar zonder deze grotere bedragen zou het toch een stuk lastiger worden om het grote aantal pakketten te kunnen blijven versturen. In de editie van FELiRe Nieuws van afgelopen december heeft u al iets kunnen lezen over de vernieuwde druk van de Institutie. De afgelopen maand zijn deze herdrukte exemplaren van de Institutie ontvangen in het magazijn in Barcelona. Er is veel vraag naar deze boeken.

Daarom hebben we van beide delen dan ook gelijk 3000 stuks laten drukken, aangezien dit veruit het voordeligst was. Om u een idee te geven: voor 3000 stuks per set (dus in totaal 6000 boeken) zijn de kosten bijna €17.000. Nu kunnen we echter weer een lange tijd vooruit voor wat betreft deze boeken. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.

Gerald van Petersen, Penningmeester FELiRe