

Zending? ... ZENDING!

In de Bijbel gaat het over de gang van Israël als volk van God door de geschiedenis en de verlossing door Jezus Christus, Zijn zoon. Een gang met ups-en-downs mag je wel zeggen. Hoewel de HEER Zijn volk lessen ten leven had gegeven, week Israël daar steeds weer van af en volgde de (af)goden van de volken rondom zoals dat genoemd wordt. Met alle gevolgen van dien. Maar ondanks Zijn grote liefde voor Zijn eigen volk Israël, verliest Hij de andere volken – vreemdelingen/buitenstaanders – niet uit het oog. Ook hen biedt Hij redding aan. Een prachtig voorbeeld daarvan lezen we in de profetie van Jesaja (hoofdstuk 56): *En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om Hem te dienen en Zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan Mijn verbond –, hem breng Ik naar Mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in Mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op Mijn altaar. Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken'. (verzen 6 en 7)*

Ook in het Nieuwe Testament lezen we hoe, door de reizen van Paulus en de andere apostelen, het goede nieuws van redding en verlossing door Jezus Christus doorgaat via Klein-Azië naar Europa. Eén van de plaatsen waar Paulus een gemeente stichtte is die van Filippi. Hij heeft de Filippenzen een brief geschreven, mede naar aanleiding van de van hen ontvangen (financiële) ondersteuning. Hoewel hij in Fil. 4:11 duidelijk aangeeft dat hij hun geld eigenlijk niet nodig heeft, omdat hij geen gebrek lijdt zoals hij dat schijft, geeft hij in de volgende verzen 14-20 aan, dat zij er goed aan gedaan hebben hem te ondersteunen. Niet alleen vanwege het geld, maar vooral vanwege hun karakter, dat uit dat geven naar voren komt. Het lijkt er wel eens op alsof we de geestelijke kant van het financieel ondersteunen van medegelovigen uit het oog zijn verloren. Hoeveel zendingsorganisaties en -commissies hebben hun handen vol om de eindjes aan elkaar te knopen? Voelen we de ur-

gentie van het geven aan of voor de verre naaste nog wel?

Pasen staat weer voor de deur. De boodschap van verlossing en opstanding moet doorgaan. Zoals het eens door het werk van Paulus in Europa – in Filippi – begonnen is, mag het niet meer stoppen. Ook in Zuid-Amerika niet. FELiRe wil daar graag aan (blijven) bijdragen. Dat kan alleen met uw steun in daad en gebed.

FELiRe heeft lang geleden al gemerkt dat er velen in Zuid- en Midden-Amerika de God van de Bijbel willen dienen en Zijn naam liefhebben. Dagelijks ontvangt FELiRe aanvragen voor boeken die de Bijbel uitleggen in het Spaans. Zending, op welke manier dan ook, blijft belangrijk; ook in deze tijd.



Filippi, archeologische vindplaats

Daarom geen "Zending?" – met een vraagteken, maar "Zending!" – met een uitroep-teken.
ZENDING!

Klaas Mollema,
Voorzitter

Por Via Postal



samenkomst in Medellín, Colombia

Daniel Lancheros is een pastor uit Medellín, waarmee we al een aantal jaren contact mee hadden. Sinds afgelopen jaar sturen we hem geregeld boeken voor verdere distributie in zijn regio.

*Beste Sergio,
Bedankt voor de boeken die je in november stuurde. Onze zending Andrés heeft ze op 29 december naar het zendingswerk in Aguachica. Daar was één van onze ouderling bestuurders die een aantal exemplaren heeft ontvangen.
Ik bedank je voor het werk dat je met*



Daniel Lancheros overhandigt het FELiRe boek *Confesion de la Iglesia*

*FELiRe doet en bedank namens ons de broeders en zusters en de kerken die FELiRe ondersteunen. God zegene jullie allen!
Van hart tot hart,
Daniel Lancheros*



Emiliano Dominguez toont de Institutie van Calvijn

*Dag broeders,
Afgelopen dagen ontving ik mijn pakket uit Spanje. Ik ben u zeer dankbaar en wil u er voor bedanken dat u studiemateriaal van een gezonde leer en ook van zo goede*

*kwaliteit beschikbaar stelt. Ik ben erg gelukkig met de boeken die ik nu in handen heb gekregen. Heel erg bedankt en bedankt dat u deel uitmaakt van het werk van God.
2 Cor. 13:13 'De genade van deHeer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen'*

Emiliano Dominguez, San Juan, Argentina

*Weest gegroet en gezegend, broers en zussen. Dank zij God! Ik heb zijn zending ontvangen en ik ben heel blij hoe de Heere mij heeft gezegend door u.
Wij hebben nu een groep van 30 leden, die alle fasen doorlopen om een bijbelgetrouwe kerk te kunnen gaan leiden. En daarvoor vertrouwen wij op gereformeerde studiemateria-*



Javier Bravo, Cuba

*terialen die in onze handen terechtkomen door mensen zoals u, die hiervoor worden ingezet door de Heere.
Hartelijk bedankt voor wat u voor ons heeft gedaan.*

Javier Bravo, Peña in Pinar del Río, Cuba

Financieel verslag 2019

ONTVANGSTEN	rekening 2018	begroting 2019	rekening 2019	begroting 2020
Giften kerken	8.465,76	9.000,00	6.110,70	7.500,00
Giften Rijswijk particulier	3.958,78	4.500,00	2.923,05	4.500,00
Giften overig particulier	38.990,80	45.400,00	44.731,52	45.400,00
Collectes kerk Rijswijk	2.279,40	2.750,00	1.900,96	2.500,00
Diversen	78,21	250,00	13,42	100,00
Reguliere ontvangsten	53.772,95	61.900,00	55.679,65	60.000,00
UITGAVEN	rekening 2018	begroting 2019	rekening 2019	begroting 2020
Nieuwe uitgaven en herdrukken	1.460,00	5.400,00	2.993,29	5.400,00
Overige lectuur	2.790,00	0,00	0,00	0,00
Verzendkosten boeken	44.180,86	44.000,00	40.743,38	40.000,00
Bijdragen/Honoraria	15.920,00	15.920,00	16.220,00	15.920,00
Kosten FELiRe nieuws	5.153,74	5.000,00	4.707,98	5.200,00
Diversen	546,57	1.080,00	1.110,10	1.080,00
Reguliere uitgaven	70.051,17	71.400,00	65.774,75	67.600,00
Totaal ontvangsten min uitgaven	-16.278,22	-9.500,00	-10.095,10	-7.600,00

Toelichting:

Giften overig particulier

Dankbaar en blij zijn we met de ontvangsten van onze particuliere donateurs. Gelukkig zien we hier een flinke verbetering ten opzichte van het jaar ervoor.

Nieuwe uitgaven en herdrukken

Het afgelopen jaar hebben we de volgende boeken laten (her-)drukken:

- "Van Levensbelang" voor € 2.700
- "De Institutie" (deel I en II) voor € 17.000
- "Een lamp voor mijn voet" (deel 1) voor € 3.300

€ 20.000 van deze kosten is ten laste gebracht van de balanspost "Reservering herdrukken en nieuwe uitgaven".

Verzendkosten Boeken

In 2018 zijn er veel meer pakketten verstuurd dan normaal gesproken het geval was. Hiermee zijn de belangrijkste wachtlijsten die waren ontstaan weggewerkt. In 2019 is het aantal verzonden pakketten weer een stuk lager, aangezien FELiRe het financieel niet kan opbrengen om elk jaar zoveel pakketten te versturen. Het aantal pakketten is echter nog steeds ruim meer dan dat er in de jaren voor 2018 is verzonden.

De volgende pakketten zijn verstuurd in 2019:

Groep A (kerkleden): 514 pakketten (1946 in 2018)

Groep B (studenten): 1503 pakketten (697 in 2018)

Overige (waaronder voorgangers): 16 pakketten (14 in 2018)

In totaal zijn er afgelopen jaar 2033 pakketten verstuurd (2765 in 2018).

De pakketten zijn verzonden naar de volgende landen: Colombia 21%, Mexico 18%, Chili 16%, Argentinië 11%, Peru 9%, Brazilië 5%. De overige 20% betreffen kleinere aantallen naar landen zoals Dominicaanse Republiek, Cuba, Uruguay en Bolivia (in totaal ongeveer 20 landen).

Toekomst

We hebben de te verwachten inkomsten vanuit de verschillende kerken nog iets verder naar beneden bijgesteld. We hopen echter dat een verdere daling ons de komende jaren bespaard zal blijven. We doen hierbij dan ook nogmaals een beroep op de diaconieën van de diverse gemeenten om FELiRe weer toe te voegen aan de lijst met goede doelen.

Bij de uitgaven hebben we de verzendkosten van de boeken met zo'n 10% naar beneden bijgesteld omdat er voorlopig minder pakketten worden verstuurd. Daarnaast zijn de portokosten de afgelopen jaren steeds verder gestegen, waardoor wij de verzendkosten van FELiRe nieuws met 4% hebben verhoogd. Uiteindelijk levert deze begroting van 2020 ons een tekort op van € 7.600,-.

Februari 2020, Gerald van Petersen, Penningmeester FELiRe