

BIJBEL Basics

Sinds enige tijd stelt het Nederlands Bijbelgenootschap een methode beschikbaar voor kindernevendiensten, genaamd BIJBEL Basics. Het werk is zo ingericht dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar de tweehonderd meest essentiële Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Op die manier wordt een brede basis voor de bijbelopvoeding van kinderen gelegd. M.a.w. zij leren de rijkdom van de Bijbel kennen.

In de Bijbel zelf komen we deze wijze van werken ook al tegen. Voor de christenen in Korinthe gebruikt Paulus het beeld van melk en vast voedsel (1 Kor. 3:2). Een eenvoudige weg van kind naar volwassenheid in het geloof.

Ook de schrijver van de Hebrëeënbrief hanteert eenzelfde beeldspraak en breidt die zelfs uit naar het lesgeven: *“Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel”* (Hebr. 5:12 e.v.).

FELiRe ondersteunt eveneens het beter leren kennen van de Bijbel en in het bijzonder de God van de Bijbel. Op verzoek ontvangen studenten, voorgangers en gemeenteleden boekenpakketten met uitleg van de Bijbel of op de Bijbel gebaseerde thema's. Al wat langer toegestuurde werken zijn “Psalmen” en “Spreekwoorden” van ds. F. van Deursen, “De brief aan Jacobus” van ds. C.P. Plooy. Van recentere datum zijn een Bijbels Dagboek voor gebruik in het gezin van ds. P.L. de Jong en “De Wet vieren?” van dr. H. Lalleman over ethiek in het licht van de Bijbel. Onlangs is nog toegevoegd de serie “Een lamp voor mijn voet”, een uitleg van het Nieuwe Testament onder redactie van ds. P.J. den Admirant.

Behalve genoemde titels is nog steeds één van de meest gevraagde boeken De Institutie van Calvijn.



Sergio Cerni bij het postkantoor 26 maart 2020

De Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst zoals de officiële titel luidt, was in zijn eerste uitgave (1536) geschreven als een soort catechetisch onderwijs. Een klein handboekje noemde Calvijn het zelf. De laatste uitgave 23 jaar later in 1559, was bijna vijfmaal zo groot. Het bevat dan in feite vier boeken: 1. over God, 2. over Christus, 3. over de Heilige Geest en 4. over Kerk en sacrament.

Net zoals in de tijd van Calvijn (16^e eeuw), vraagt de tijd van nu in Latijns-Amerika om een fundamenteel Bijbels onderwijs. Door de manier waarop Calvijn dat uitwerkt, gaat het langzaam maar zeker naar een groei in het geloof naar volwassenheid via een overzicht van Bijbelse thema's.

FELiRe is blij om met uw steun aan de vraag te kunnen voldoen. Vorig jaar heeft FELiRe een geheel gereviseerde uitgave van de Institutie doen verschijnen, die voor de lezer nog weer beter toegankelijk is geworden.

Ondanks deze bijzondere tijd, waarin we beperkt zijn in onze mobiliteit door de pandemie van het COVID-19 virus, kan het werk

voor FELiRe toch doorgaan. Door Sergio Cerni worden we op de hoogte gehouden van de situatie in Barcelona. We ontvingen 26 maart een foto van hem dat hij voorzien van beschermende kleding de pakketten afleverde bij het postkantoor.

We kunnen God dankbaar zijn dat het werk van 'zending met boeken' onder de beperkende omstandigheden toch doorgaat en bidden Hem, dat voor het ziekmakende virus spoedig middelen worden gevonden voor genezing en herstel.

Ik eindig met een vers uit een Engelse Hymne vertaald door Ria Borkent (NLB 975:3):
*Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.*

Klaas Mollema, voorzitter

Por Via Postal

BERNARDO en GRAZIELA PICCININI (ARGENTINA)

I am very grateful for your ministry! Ik ben u heel dankbaar voor wat u voor ons doet! Zojuist heb ik de boeken voor het eerst ontvangen en ik ben er erg enthousiast over. Het is geweldig om toegang te krijgen tot zulk hoogwaardig studiemateriaal. Wij worden enorm gevormd door de werken die u ons geeft en het is ons gebed dat de Heer u in alles zal leiden in dit moeilijke moment van onze geschiede-



nis. Ik stuur u hierbij een foto van ons toen we de boeken hadden uitgepakt. Nogmaals heel erg bedankt! In de liefde van Christus, Bernardo and Graziela

JAIME HEREDIA FRIAS (PERU)

Hallo broeders, mijn naam is Jaime Heredia Frías en ik groet jullie ook namens onze pastor. Graag zouden wij boeken ontvangen voor de ouderlingen en ook de jeugdige leden..... Hier in Peru waar Covid-19

heeft toegeslagen zijn nu 3.345 overleden en 245.000 mensen besmet. Er is tekort aan van alles om patiënten te behandelen: beademingsapparatuur, ziekenhuisbedden enzovoort, en er is tekort aan voeding en andere levensbehoeften. Mensen sterven op straat. Wij bidden en wachten af. Bidt u met ons mee?



GUSTAVO R. FERNANDEZ BONET (CUBA)

Geliefde broers en zussen in Jezus Christus, hierbij stuur ik u een foto waarbij ik de nieuwe Institutie van Calvijn laat zien die ik van jullie mocht ontvangen. Prachtig dat de Heere dit boek nog steeds blijft gebruiken om zijn kinderen te onderwijzen.

Met warme groet van hart tot hart, Gustavo Rafael Fernández Bonet

Financieel verslag t/m mei 2020



Als gevolg van de verschillende maatregelen die elk afzonderlijk land door de Coronacrisis heeft doorgevoerd, kunnen we op dit moment niet aan alle aanvragen voldoen. Het is namelijk niet mogelijk om naar sommige landen onze pakketten te versturen. Gelukkig geldt dat niet voor alle landen in Latijns-Amerika. Afgelopen maand zijn er o.a. pakketten ver-

stuurd naar Argentinië en Colombia. Zoals overal in Europa zijn de posttarieven in Spanje onlangs ook weer gestegen. Voor een pakket met boeken tot 1 kg. betaal je nu € 10,74 en pakketten met een gewicht tot 2 kg. kosten € 19,45 per stuk. Door de pakketten op een slimme manier samen te stellen versturen we de boeken op een zo

voordelig mogelijke manier. Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor uw financiële bijdragen in de afgelopen maanden in de wetenschap dat door uw gift velen worden bereikt met Gods Woord.

Gerald van Petersen
Peningmeester FELiRe