

Houd vol!

Zowel in deze Nieuwsbrief als in de vorige leest u reacties van mensen uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen die boeken ontvangen hebben. Zij zijn er erg blij mee. Voor ons een teken dat de boeken goed overkomen en gebruikt worden.

FELiRe verstuurt al meer dan 65 jaar boeken met uitleg van de Bijbel naar voorgangers, studenten en families. Jaarlijks ca. 1.200 pakketten. Dankzij uw steun zijn wij nog steeds in staat om dit werk te doen vanuit ons boekenmagazijn in Barcelona. Ook in deze Coronatijd kan Sergio Cerni dat verzendwerk uitvoeren.

Het werk van FELiRe vraagt om volhouden. Ik moet hierbij denken aan een aansporing van Paulus aan zijn geestelijk kind Timoteüs: "(...) als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen (...)" (2 Tim. 2:12). Waar de Bijbel dikwijls spreekt over "volharden", is het in ons spraakgebruik meer "volhouden" geworden. Paulus geeft in het begin van hoofdstuk 2 drie voorbeelden: een soldaat, een atleet en een boer. In de Bijbel lezen we dat de aansporing om vol te houden steeds wordt gevolgd door een beloning. Psychologisch werkt het zo dat we het beste kunnen volhouden als er een beloning in het verschiet ligt. Voor de soldaat is dat de beloning dat er goed voor hem gezorgd wordt. Bovendien lag er voor een Romeins soldaat in de tijd van Paulus aan het eind van zijn diensttijd – meestal 25 jaar(!) – de belofte van een stuk land en een goed pensioen. Voor de atleet de lauwerkrans en voor de boer de oogst. Volharden lezen we in de Bijbel vaak in combinatie met "lijden". Zo ook in 2 Tim. 2. Het zwaarste gedeelte ligt eerder op 80-90% van de (wed)strijd dan aan het eind wanneer de finish in zicht komt. Is het u wel eens opgevallen dat onze Heer Jezus in de Bergrede in het tweede deel van een zaligspreking steeds een beloning in het vooruitzicht stelt: "(...) want zij zullen ... (...)" In Matt.5:10 "Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel". Het werk van FELiRe kunnen we alleen volhouden wanneer er voldoende steun is van

kerken en gemeenteleden. Helaas moeten we constateren – zie de bijdrage van onze penningmeester in deze Nieuwsbrief – dat de inkomsten achterblijven bij de verwachtingen. Dat heeft ook alles te maken met onze vergrijsde achterban. Het zou mooi zijn wanneer onze "vaste" donateurs jongeren op ons werk willen wijzen. De beloning: grote tevredenheid bij onze ontvangers van de boeken die bij hun Bijbelstudie kunnen worden gebruikt. Zo kunnen ook zij het volhouden in hun omstandigheden.

Tot slot wil ik u nogmaals danken voor uw steun. Als ik dit schrijf is de Adventstijd aanstaande. FELiRe wenst u gezegende feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021. Ik sluit af met een lied van verwachting (ELB 392):

*Tot Zijn eer en heerlijkheid riep Hij ons tot leven.
Om een open brief te zijn, door Hemzelf geschreven.
Sprekend van Zijn daden, door Zijn hand geleid.
Tekenen van genade, tot Zijn eer en heerlijkheid.*

*Tot Zijn eer en heerlijkheid delen wij Zijn lijden.
Tranen die de grens van tijd en ruimte overschrijden.
Wat door Hem volbracht is, sterkt ons in de strijd.
Vult ons met verwachting, tot Zijn eer en heerlijkheid.*

*Tot Zijn eer en heerlijkheid scherpt Hij onze zwaarden.
Woorden van het koninkrijk, dat Hij brengt op aarde.
Al wat was gebonden, wordt door Hem bevrijd.
Zo zijn wij gezonden, tot Zijn eer en heerlijkheid.*

Klaas Mollema,
voorzitter

Por Via Postal

Ook de afgelopen maanden kreeg ik weer veel reacties van de ontvangers van onze boeken. En zo af en toe zit er ook gewoon een aardig berichtje tussen, zoals van deze zuster uit Cuba, die gewoon eens mailt om te informeren hoe het met ons gaat.

'Broeders, ik ben zuster Maria del carmen ramirez Benitez en schrijf jullie vanuit Cuba. Ik wil jullie groeten en stuur deze mail om te informeren hoe het met jullie gaat midden in deze pandemie, die de hele wereld rondgaat. Met ons hier gaat het goed en verwachten Hem die in de hoogste hemelen is. Een warme groet voor jullie allen en zorg goed voor elkaar. God zegene jullie. In de liefde van Christus, jullie kleine zuster....'
Maria del carmen ramirez Benítez.

Op 30 oktober ontving ik pastor Oeilton en zijn vrouw op het bureau van FELiRe in onze kerk in Barcelona. Pastor Oeilton, komt uit Brazilië en is een kerk aan het vormen in Barcelona. Wij hebben hem van

boeken voorzien voor zijn werk. Natuurlijk is hij ook zeer geïnteresseerd in ons werk van boekverspreiding in Brazilië. Hij bood ons daarom ook zijn medewerking aan, om de banden met de Iglesia Reformada en de seminaries in Brazilië te bevorderen. Onderstaande foto's maakte ik tijdens hun bezoek aan ons bureau en de opslag in Barcelona



Foto van Pastor Oeilton en zijn vrouw,
door Sergio Cerni



Deze foto is van de kerk van Ubaldo Lopez Magallanes in Mexico. Hij bedankt ons voor de boeken die hij kreeg.

'Gisteren ontving ik de boeken die u mij hebt gegeven. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw liefde voor God en zijn Woord.'

Dank u!

En vanuit Colombia kwam het volgende bericht:

'Geliefde broers en zussen, Ik vraag de Heere om uw werk van boek-verspreiding iedere dag meer en meer te zegenen.... Mijn naam is Carlos Mojica Barrios, pastor van de 'Camino a Dios' kerk (vert.: 'De weg naar God')

Vandaag kan ik u melden dat ik 'De institutie van de Christelijke Religie' van

Juan Calvino ontvangen heb. Ik ben zo blij! Heel erg bedankt. Ik hoop dat ik binnenkort ook nog andere boeken mag ontvangen, zoals: 'De soevereiniteit van God' en 'Sleutelwoorden'

Een paar maanden geleden hebben we een WhatsApp groep van bijna 250 pastors gevormd: 'Biblioteca Ministerial' om met elkaar boeken in PDF te delen en andere christelijke studiematerialen. Wanneer u mij materiaal kan sturen voor pastors, zal ik het gratis verdelen. Heel veel dank!

Carlos Mojica Barrios (Barranquilla, Colombia)



Carlos Mojica Barrios (Barranquilla, Colombia)



De gemeente van Carlos Mojica Barrios (Barranquilla, Colombia)

Financieel verslag t/m oktober 2020

Inkomsten t/m oktober 2020



Het werk van FELiRe gebeurt veel in stilte en dat is ook helemaal niet erg. Maar helaas bevordert dat het werven van nieuwe donateurs niet. En dat is iets wat ons weleens zorgen baart.

Doordat er nauwelijks nieuwe donateurs bijkomen, zijn we erg afhankelijk van onze bestaande donateurs. We zijn dankbaar

voor het feit dat we dit werk kunnen blijven doen, dankzij de vele giften die wij van onze huidige gevers mogen ontvangen. Maar op de langere termijn geeft dit toch een zorgelijk beeld.

Wij hebben echter het vertrouwen dat God ons hierin te zijner tijd zal voorzien. Dat is ook zoals onze broeders en zusters in

Latijns-Amerika in het leven staan. Wij kunnen daar iets van leren.

Hoewel dit jaar de feestdagen voor de meeste mensen anders zullen zijn dan andere jaren, wens ik u toch een goede en gezegende Kerst toe.

Gerald van Petersen, penningmeester