

God van “veel meer”

Vraagt u zich ook wel eens af wat een nieuw jaar ons zal brengen. Het kan zijn dat we blije dingen meemaken, maar ook gebeurtenissen die ons verdriet en pijn geven. We kunnen gelukkig niet in de toekomst kijken. Wel weten we dat God in 2021 dezelfde zal zijn en is, die Hij was in 2020. Hij is de God van “veel meer”.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Efeze: *“Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen”* (Ef. 5: 20, 21).

In de Bergrede lezen we tot driemaal toe dat we ons geen zorgen moeten maken over eten, drinken of kleding. Jezus zegt dan: *“Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooit wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer (NBG-1951: veel meer) zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?”* (Matth. 6: 30).

Een bijzonder voorbeeld van dat “meer” lezen we in 2 Kron. 25. Koning Amazia van het tweestammenrijk Juda is van plan de strijd aan te gaan tegen Edom. Hij verzamelt een groot leger en huurt ook nog voor 100 talenten zilver, geoefende krijgers bij het tienstammenrijk Israël. Vervolgens komt er een Godsman, die Amazia waarschuwt om de mannen uit Israël niet mee te nemen in de strijd. Amazia maakt zich zorgen over de 100 talenten zilver die hij betaald heeft. Waarop de Godsman antwoordt: *“Het ligt in de macht van de HEER om u meer dan schadeloos te stellen”* (2 Kron. 25: 9). Amazia maakte de verkeerde keuze en dat kostte hem veel geld, maar de HEER geeft veel meer.

Het gaat in het leven om de goede keuzes en de juiste prioriteit. Ik kom weer terug op de Bergrede. Na de passage over de zorgen en het “meer” van onze hemelse Vader, volgt: *“zoek liever eerst het Koninkrijk van*

God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Matth. 6: 33). Over “meer” gesproken! Het gaat om de juiste volgorde!

FELiRe krijgt dagelijks verzoeken om meer en andere boeken, die uitleg geven over de Bijbel en de God van Jezus Christus. Daar zijn wij erg blij mee. Aan die verzoeken wil

FELiRe steeds voldoen. Dat kan alleen met uw steun.

Mogen wij in dit nieuwe jaar weer op uw steun rekenen? U maakt daarmee niet alleen ons, maar vooral veel broeders en zusters, studenten en voorgangers in Zuid-Amerikaanse landen heel blij! **Steeds meer!**

Klaas Mollema, voorzitter

Por Via Postal



Daniel Zinyk (Argentinië)

Argentinië

Lieve mensen, Een paar dagen geleden kreeg ik Calvin's 'magnum opus'. Ik wil jullie bedanken voor de onbaatzuchtige liefde waarmee jullie mij en vele andere christenen in Latijns Amerika helpen met het verstrekken van

waardevolle studieboeken.

Hier, in Argentinië, wordt het steeds moeilijker om boeken te kopen. Mijn economische situatie maakt het voor mij onmogelijk. God, in zijn genade, gaf mij de kans om wat middelen te verwerven voor mijn studie van de Schriften.

De ontvangst van dit materiaal van u, gratis, zonder iets terug te verwachten, bracht mij de liefde in herinnering, die God ons heeft getoond door zijn zoon aan het kruis. Dit bemoedigde me echt. Ik ben erg dankbaar voor deze hulp, broeders. Ik hoop dat ik het later kan retourneren met een gift.

Daniel Zinyk (Argentinië)

Spanje

Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer boeken geleverd aan de studenten van IBSTE, Facultad de Teología in Barcelona. Elf studenten hebben onze boeken ontvangen. Drie van hen staan hier op de foto met hun studieboeken van FELiRe. *IBSTE studenten, Barcelona*



IBSTE studenten



Cuba

Groeten voor Sergio Cerni en alle andere lieve mensen van FELiRe. Vrede en genade voor jullie!

Ik wil u laten weten dat, dank aan God, een deel van de boeken die u in maart 2020 stuurde voor de studenten van het seminarie, ons nu heeft bereikt. Helaas

was als gevolg van de problemen door de pandemie de zending heel erg vertraagd. Er ontbraken nog enkele pakketten. Ik hoop dat die alsnog aankomen en niet verloren zijn geraakt. Maar voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor uw hulp. Ik stuur u hierbij 2 foto's van studenten die hun boeken al hebben gekregen. De overige studenten zullen ze later ontvangen, omdat het nu nog niet mogelijk is om naar hun huizen te gaan door de pandemie. Welaan lieve mensen, ik wil u bedanken voor uw aandacht en waardevolle samenwerking in het sturen van boeken voor de studenten van ons seminarie. Als predikant ben ik blij dat ze nu goede literatuur hebben, met name hervormde literatuur. Ik heb gezien dat FELiRe nog een -voor-nieuw boek heeft uitgebracht. Ik weet dat verzending moeilijk is in deze tijd, maar ik zou graag willen weten of u mij een aantal van deze nieuwe boeken kunt sturen. Ik

kan ze goed gebruiken in mijn werk als predikant en leraar aan het seminarie.
Jorge Martin (Cuba)



Cesar Moreno (Colombia)

Colombia

Moge God u zegenen, ik heb de boeken ontvangen. Hierbij stuur ik u een foto met de Institutie van Calvijn in mijn handen. Heel erg bedankt en wees voor altijd gezegend om tot zegen te kunnen zijn voor anderen. Hartelijke groeten,
Cesar Moreno (Colombia)

Financieel verslag 2020

ONTVANGSTEN	rekening 2019	begroting 2020	rekening 2020	begroting 2021
Giften kerken	6.110,70	7.500,00	7.060,70	7.000,00
Giften Rijswijk particulier	2.923,05	4.500,00	3.963,29	4.500,00
Giften overig particulier	44.731,52	45.400,00	48.916,17	47.500,00
Collectes kerk Rijswijk	1.900,96	2.500,00	2.926,60	3.000,00
Diversen	13,42	100,00	0,00	100,00
Reguliere ontvangsten	55.679,65	60.000,00	62.866,76	62.100,00
UITGAVEN	rekening 2019	begroting 2020	rekening 2020	begroting 2021
Nieuwe uitgaven en herdrukken	22.993,29	5.400,00	0,00	5.340,00
Verzendkosten boeken	40.743,38	40.000,00	38.386,29	40.000,00
Bijdragen/Honoraria	16.220,00	15.920,00	16.220,00	16.220,00
Kosten FELiRe nieuws	4.707,98	5.200,00	5.736,14	5.600,00
Diversen	1.110,10	1.080,00	575,84	1.140,00
Reguliere uitgaven	85.774,75	67.600,00	60.918,27	68.300,00
Totaal ontvangsten min uitgaven	-30.095,10	-7.600,00	1.948,49	-6.200,00

Toelichting:

Giften kerken

Door een eenmalige gift is er weliswaar meer ontvangen dan vorig jaar, maar het aantal kerken dat dit jaar heeft bijgedragen, is opnieuw gedaald. 18 kerkelijke bijdragen in 2020 tegenover 22 in 2019.

Giften overig particulier

Dankbaar en blij zijn we met de ontvangsten van onze particuliere donateurs. Er is zelfs

bijna 10% meer ontvangen ten opzichte van 2019. Dit is mede te danken aan enkele grotere donaties.

Verzendkosten boeken

Als gevolg van Corona zijn er dit jaar minder pakketten verstuurd dan waar we op hadden gehoopt. Veel landen hebben hun grenzen geheel of gedeeltelijk gesloten. Het wachten is op het moment dat deze weer opengaan en daarmee de verzendbepalingen voor deze landen worden opgeheven.

De volgende pakketten zijn verstuurd in 2020:

Groep A (kerkleden): 385 pakketten (514 in 2019)

Groep B (studenten): 1314 pakketten (1503 in 2019)

Groep C (voorgangers): 115 pakketten

Overige (grotere hoeveelheden): 4 pakketten
In totaal zijn er afgelopen jaar 1818 pakketten verstuurd (2033 in 2019).

De pakketten zijn verzonden naar de volgende landen: Colombia 37%, Mexico 21%, Brazilië 11%, Argentinië 10%, Chili 8%, Spanje 5%. De overige 8% betreffen kleinere aantallen naar landen zoals Peru, V.S., Dominicaanse Republiek, Cuba en Costa Rica (door Corona in totaal maar 11 landen).

Toekomst

Voor 2021 hopen we dat in ieder geval de particuliere giften op peil zullen blijven, zodat de reguliere verzending van de boeken kan worden voortgezet. We verwachten verder dat, op het moment dat het Coronavirus wereldwijd onder controle is, het aantal te verzenden pakketten weer flink zal toenemen. Daarnaast staat er voor 2021 een nieuw te vertalen boek en enkele herdrukken gepland. Verder voorzien we aan de uitgavenkant een lichte stijging bij de verzendkosten van FELiRe-nieuws als gevolg van de onvermijdelijke stijging van de portokosten. Alles bij elkaar verwachten we met deze begroting toch op een tekort van € 6.200,- uit te komen.

Februari 2021,

Gerald van Petersen, penningmeester