

Van blijvend belang

Enkele weken geleden hebben we het Pinksterfeest gevierd. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest en de start van de verkondiging en verspreiding van het evangelie van verlossing en genade. In zijn preek (Hand. 2:14-36) haalt Petrus een profetie van Joël aan. Ook bij andere profeten als bijv. Jesaja (44:3) en Ezechiël (39:29) lezen we over profetieën over de uitstorting van de Geest. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament komen andere citaten uit het Oude Testament voor.

FELiRe heeft onlangs besloten een boek van dr. Pieter J. Lalleman te laten vertalen in het Spaans en op te nemen in onze collectie. De titel van het boek is "Van blijvend belang". Over het goed van het Oude Testament. "Dit boekje is rechttoe rechtaan geschreven als een hartelijk "ja" tegen het Oude Testament. Het Oude Testament is voor alle eeuwen van blijvend belang, zelfs onmisbaar. Pieter Lalleman's vaardige pen tekent dit belang helder uit. Een mooi pleidooi, bijbels georiënteerd, met voor de lezer verrassende eyeopeners", aldus de hartelijke aanbeveling van prof. dr. H.G.L. Peels (Theologische Universiteit Apeldoorn). Iemand anders typeerde het als een ontdekking dat het Oude Testament een goudmijn is van actuele geestelijke lessen voor ons als gelovigen in de 21^e eeuw. FELiRe hoopt binnenkort dit boek aan de pakketten voor studenten en voorgangers in Zuid-Amerika toe te voegen.

Regelmatig krijgt FELiRe vragen of de boeken die verzonden worden een goede bestemming krijgen en of ze gebruikt worden. Om die reden wordt in deze Nieuwsbrieven een rubriek opgenomen met reacties van ontvangers van de boekenpakketten. Stuk voor stuk blijkt daaruit dankbaarheid en enthousiasme.

Eén van de belangrijkste boeken die in zo'n pakket wordt opgenomen is nog steeds de "Institutie" van Calvijn. Ook daarover krijgt FELiRe nog wel eens opmerkingen of dat niet achterhaald is in deze tijd. Daarom hebben we enkele pastors in Zuid-Amerika gevraagd naar hun mening. Enerzijds klinkt door dat

de situatie in Latijns-Amerika vergelijkbaar is met de tijd waarin Calvijn de "Institutie" (of "Onderwijzing in de Christelijke religie") schreef. De vraag ontstond in de Seminaries en Bijbelscholen in de tweede helft van de vorige eeuw. Nu willen de meeste studenten een gedrukt exemplaar in handen hebben. Anderzijds geldt de Reformatie niet langer als een taboe in Latijns-Amerika en verdiepen steeds meer studenten en voorgangers zich in de theologie van de Reformatie.

FELiRe is blij met allen die bijdragen in dit werk. Uit de reacties kunt u merken welk effect het heeft wanneer studenten en voorgangers hun boekenpakket hebben ontvangen.

Ik sluit af met een lied bij Pinksteren (NLB 678):

*Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt
groen
in dit seizoen.*

*En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van Zijn grote Naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.*

*Klaas Mollema,
Voorzitter*

Por Via Postal

Dag lieve broers en zussen, vrede van de Heer Jezus Christus,

Ik ben Hilrakson Brasileiro, beter bekend als broer Brazilië. Door deze brief kan ik - dank aan God in de eerste plaats - jullie die deel uitmaken van FELiRe, bedanken uit de grond van mijn hart voor wat jullie

voor mij hebben gedaan. Ik bid dat God uw leven zegent en dat van uw familie in Jezus Christus.

Ik schrijf u deze brief ook om te vragen of u nog andere exemplaren met andere thema's uit uw collectie kunt sturen. En natuurlijk ook dat God dit prachtige werk blijft zegenen.



HILRAKSON
BRASILEIRO
(Brazilië)



MALÚ ORTEGA- Veracruz (Mexico)

Beste broeders en zusters, ik schrijf u van uit de haven van Coatzacoalcos in de staat Veracruz del Pías México.

..... uit oneindige dankbaarheid voor het sturen van deze grote schat, de Instelling van de Christelijke Religie ('De institutie' van Calvijn). Deze boeken zijn een grote zegen, die mijn kennis over het leven in Christus laat groeien.

Ik studeer nog steeds aan het San Pablo Theological Seminary in Merida Yucatán, dus alle boeken die je me kunt sturen, zullen erg nuttig zijn voor mijn studie.

Hallo broeders, ik dank u hartelijk voor het verzenden van dit materiaal wat een belangrijke aanvulling zal zijn in mijn groei naar het beeld van Christus, in dienst van anderen en ter voorbereiding op het pastoraat. Dan zal ik de werken downloaden die FELiRe aanbiedt om te downloaden van hun pagina.

Groeten uit Argentinië.



LAUREANO NEMI (Argentinië)

Financieel Verslag t/m mei 2021



Doordat we de afgelopen maanden een aantal grote giften hebben ontvangen, beginnen we dit jaar in een wat ruimer jasje. Hierdoor kunnen we ook makkelijker enkele noodzakelijke herdrukken bekostigen. Het is ook wel eens fijn om in lijn met de begroting te zitten. Uiteindelijk is het toch zo dat elke gift terecht komt bij onze broeders en zusters in Latijns-Amerika.

Hoewel we in Europa de goede kant opgaan met vaccineren is dit helaas in Midden- en

Zuid-Amerika nog lang niet het geval. Het is nog steeds een groot probleem om pakketten naar bijvoorbeeld Peru en Brazilië te versturen. Toch zien we een stijgende lijn in het aantal verzonden boeken. Door de vele contacten en aanvragen lukt het Sergio Cerni toch elke keer weer om maandelijks veel aanvragers van onze christelijke boeken te voorzien.

We zien dat God alles in Zijn hand heeft en het werk van FELiRe zegenet. Hierop vestigen

we ons vertrouwen, ook al is de wereld op dit moment nog in de greep van het Coronavirus.

Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor uw financiële bijdragen in de afgelopen maanden in de wetenschap dat door uw gift velen worden bereikt met Gods Woord.

Gerald van Petersen
Penningmeester FELiRe