



NIEUWS

SEPTEMBER 2018, NO. 151 – VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR – ISSN: 1871-9147

Uitgave van de Spanje Commissie
van de Nederlands Gereformeerde
kerk te Rijswijk

Secretariaat: J. van Deursen,
Postbus 1053, 2280 CB, Rijswijk
Info@felire.nl – www.felire.nl
NL75ABNA0426244176

Algemeen Nier
Burgelijk Inschrijving
ANBI
t.n.v. NGK Rijswijk inzake FELiRe, Rijswijk

Veilige kerk?

Paus Franciscus staat onder grote druk: hij wordt beschuldigd van het toedekken van misbruikpraktijken van een Amerikaanse kardinaal. Ik herinner mij een artikel uit de tijd dat deze Paus werd verkozen (2013): in Latijns Amerika werd juichend gereageerd; hij was de eerste paus ooit van dat continent. 'Dat God onze nieuwe paus moge zegenen!', klonk er in zo'n beetje elke mis op die dag.

In dat artikel klonk toen ook al de grote zorg vanwege de schandalen in de Katholieke kerk. 'Door alle schandalen stappen mensen over op andere religies en nieuwe stromingen (grote, zoals de Pinksterbeweging en kleinere, zoals de Protestantse kerken)'. 'Paus Franciscus moet de kerk weer puur maken en verenigen achter Christus'.

Ik heb me er niet in verdiept, maar je kunt begrip opbrengen voor mensen die kritiek hebben op de Rooms Katholieke kerkelijke organisatie die niet zozeer op gezag, maar veeleer op macht gebaseerd is. Daardoor blijkt het mogelijk dat gruwelijke misbruikzaken worden toegedekt. Toch zouden we onszelf misleiden als we dat als argument gebruiken om hierbij niet naar onszelf te kijken. Het vraagteken achter de titel van dit stukje staat er niet voor niks.

Dat onze kerkelijke organisatie doorzichtiger is, zegt nog niks over onze eigen hart dat van nature arglistig is met troebele hoekjes. Voor iedere gelovige, Rooms Katholiek, Protestant of Pinkster, geldt dat ie zich bewust is van de noodzaak van zijn dagelijkse bekering.

In Matteüs 24:45-51 spreekt Jezus klare taal over wat Hij verwacht van zijn dienaren/grondpersoneel. De wereld leert God kennen door deze dienaren, zo is het ook vanaf het begin de bedoeling van de HEER. Dan kan het toch niet zo zijn dat in de kerk mensen zich niet veilig voelen door het grondpersoneel van God? We willen in de kerk samen de liefde van God ontdekken, delen en doorgeven. Daar horen liefdeloze zaken dan niet thuis. Iedereen is ervoor verantwoordelijk dat de kerk een veilige

plek is, een plek waar de liefde van God gevonden wordt.

Dat grondpersoneel, daarover gaat het in die toch wel strenge gelijkenis uit Matteüs 24. De heer in die gelijkenis ziet het liefst betrouwbare en verstandige dienaren. Dat verstandige verwijst in het Grieks naar *op iets bedacht zijn*. Dat is een houding die de Heer van de kerk verwacht, als eerste van zijn oudsten en andere leidinggevendenden, maar zeker ook van de andere gemeenteleden. *Op iets bedacht zijn*, dat vraagt een actieve en attente houding. Het vraagt om zo iets als *Zoals de waard is, vertrouwt ie zijn gasten*. Het vraagt om te kijken naar de ander met de ogen van Jezus: wat heeft hij of zij nodig om zich veilig en welkom te voelen in de gemeenschap van Christus, in zijn kerk?

De woede van de heer (van Jezus) als er iets gebeurt met de zwakken en de kleinen, blijkt duidelijk uit het slot van de gelijkenis. Hij verwacht van ons in de omgang met anderen zo te leven en te handelen dat zijn onverwachte komst geen ongemakkelijke situatie zal opleveren.

Tegelijkertijd is de Heer van de kerk niet een boze en afstandelijke Heer, die vanuit de

hoogte vaststelt wat er weer allemaal misgaat. Nee, Hij is dichtbij, altijd betrokken, niet weg te krijgen. Hij heeft dat ook meteen na zijn opstanding beloofd, zoals te lezen is aan het slot van Matteüs

als Hij zegt: *Vergeet nooit, Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt!* De Paus kunnen we toebidden dat hij in deze pijnlijke situatie tot wijze besluiten komt. Wat mij betreft blijft hij op zijn plek als nederige dienaar, inderdaad om de Rooms Katholieke kerk te verenigen achter Christus. Maar de Protestantse kerk die in Latijns Amerika groeiende is (wellicht ook door die schandalen), waar wij ons meer mee verbonden weten, bidden we hetzelfde toe: richt je op Christus en deel zijn liefde uit in deze wereld.

Ds. Hans van 't Hoff



Por Via Postal

Begin september is Sergio Cerni, na een fijne vakantie in Galicia (Noord Spanje) weer gestart met het werk voor FELiRe. Uit de honderden mails die hij afgelopen tijd weer heeft ontvangen, wil hij graag onderstaand bericht met ons delen. Het gaat over de situatie in Nicaragua. De bevolking in Nicaragua heeft het moeilijk en het wil ons nog niet lukken om de FELiRe boeken het land in te krijgen. Het is een zaak van gebed. Hij schrijft ons:

Beste mensen, tijdelijk is het niet mogelijk om pakketten te versturen naar Nicaragua, door de huidige situatie daar. Hierover ontving ik onderstaand bericht

van Urroz Bernard, onze contactpersoon in Nicaragua:

*Salve broeder Sergio,
Ontvang de zegen van de God van Israel!
Hoe gaat het met je broeder! Ik hoop dat je je mag verheugen in de zegeningen van de Machtige van Israel! Ik heb nagedacht hoe het nog mogelijk zou kunnen zijn om boeken naar Nicaragua te sturen..... Heb jij al informatie van het postkantoor over de verscheppingen naar Nicaragua? De situatie hier is gespannen na een periode van veel geweld en doden..... dit raakt het hele land, doordat de sociaal-politieke situatie overal in het land hetzelfde is, maar de*

➤ *vervolg van de voorzijde*

gewapende politiemacht en het leger proberen het land te stabiliseren. Gelovigen zijn in gebed, in de overtuiging dat het beter zal worden. Wij hopen het! Veel gezinnen zijn geëmigreerd naar andere landen voor veiligheid en werk. En wat nog het ergst is: families zijn niet meer compleet, omdat de overgrote meerderheid van degenen die zijn gedood, jonge mensen waren die opstonden in het protest tegen de regering..... Anderzijds hebben veel mensen hun baan verloren door de economische

krimp als gevolg van de sociaal-politieke crisis, nog los van het feit dat dit land altijd al is geplunderd door politici en behoort tot een van de armste landen van Latijns Amerika! Deze crisis heeft alles nog moeilijker gemaakt en zorgt er voor dat duizenden emigreren! Helaas zijn de politici blind voor de sombere toekomst van ons land.....

Wij hopen op een vreedzame oplossing, een die van boven komt, van de Vader van het Licht, voor dit land dat zo is misbruikt door gebrek aan politieke volwassenheid en het

niet rekening willen houden met de grondregels uit het Woord van de Eeuwige! Ik zal blijven wachten op het herstel van de postservice, zodat we de kostbare boeken weer mogen ontvangen.

Gegroet broeder Sergio, in de naam van Jezus Christus, onze Redder en Messias.



Flavio Andres Medrano is blij met het boek: 'Sola Scriptura, Commentario del Antiguo Testamento', van dr. Cornelis van der Waal

En uit Buenos Aires ontving ik deze foto van een blije Flavio, die zijn felbegeerde boek net had ontvangen en er gelijk in is begonnen. Hij schrijft ons:

...Het boek is succesvol aangekomen in Buenos Aires, Argentinië. Heel erg bedankt, hiervoor. Het zal een grote zegen zijn voor mijn leven en van de gemeente. Hartelijke groeten, Flavio Andres Medrano, Iglesia centro Cristiano Jesucristo a las naciones van pastor Carlos Acosta.



Johanna en Urroz Bernard met hun zoon Schlomo: Dank u, broeders en zusters in Holland voor uw inspanningen en ondersteuning in gebed!

Financieel verslag t/m augustus 2018



In het vorige verslag gaf ik aan dat de ontvangsten van particulieren 10% achterbleven bij die van vorig jaar. Gelukkig is dat verschil de afgelopen maanden een stuk kleiner geworden. Het is zelfs zo dat de totale ontvangsten t/m augustus nagenoeg gelijk zijn aan die van vorig jaar. Dat komt ook doordat we voor het eerst sinds jaren van verschillende kerkgemeenten giften hebben ontvangen.

Uit de vele blijde reacties (o.a. via facebook) ervaren wij nog steeds regelmatig hoe gezegend het is om dit werk te mogen doen en dan is het toch ook fijn om te merken dat FELiRe door nieuwe gemeenten financieel wordt ondersteund.

Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt om de wachtlijsten geleidelijk aan terug te dringen door maandelijks meer pakketten te gaan

versturen. Als we kijken naar het aantal pakketten dat dit jaar tot op heden is verstuurd dan zien we dat er dit jaar al 1590 pakketten zijn verstuurd. Ten opzicht van 2017 zijn dat er ruim 500 stuks meer. Dat is toch prettig om te constateren.

Met vriendelijke groet,

Gerald van Petersen, penningmeester FELiRe