

Trouw

Onlangs trof mij een dagtekst van de BGT-scheurkalender: *“Blijf trouw aan wat je geleerd hebt”* (2 Tim. 3:14). Paulus bemoedigt daarmee “zijn kind” Timotheüs en vervolgt: *“(…) vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven (...)”*.

Vanuit Latijns-Amerika merkt FELiRe dat er steeds weer mensen zijn die wijsheid zoeken in de heilige geschriften, zodat – om met Paulus te spreken – *“ze worden gered door het geloof in Christus Jezus”* (2 Tim. 3:15b). FELiRe wil daar graag in voorzien en dat ook blijven doen. Dat kan echter alleen met steun van individuele giften en opbrengsten van collectes in kerken. Helaas zien we jaarlijks een verlaging van de financiële ondersteuning, terwijl de vraag naar goede boeken met uitleg van de Bijbel jaarlijks toeneemt.

Begin oktober hebben ds. Hans van 't Hoff en ik een bezoek gebracht aan Sergio Cerni in Barcelona. Hij verzorgt voor FELiRe het praktische handwerk als het beheren van het boekenmagazijn, contacten met drukkerijen, verzending van de boekenpakketten etc. Ook is hij zeer actief op internet en legt vele contacten met aanvragers van onze pakketten. Een stroom die alleen maar groter wordt. Daar zijn wij heel dankbaar voor en hebben Sergio geprezen voor zijn niet aflatbare inzet voor FELiRe en de trouw waarmee hij het werk van zijn vader ds. Ricardo Cerni na diens overlijden in 2017, heeft voortgezet. Op bijgaande foto krijgt u een inkijkje in het boekenmagazijn.

Ons is eveneens gebleken dat Sergio contacten heeft gelegd met enkele kerkgenootschappen in Barcelona en omgeving die ook bereid zijn het werk van FELiRe financieel te ondersteunen. We merkten ook dat het iedere keer weer om een belangrijke afweging vraagt welke boeken in een pakket kunnen, aangezien vanwege de verzendkosten het gewicht maximaal 2 kg mag zijn. U zult begrijpen dat dit wat betekent voor de samenstelling van de pakketten.



In het vorige FELiRe-Nieuws heb ik aangekondigd dat ik terug zou komen op de bijeenkomst van het Spaanstalig Beraad. Deze keer was de bijeenkomst voorbereid door vertegenwoordigers van de GKv-organisatie “De Verre Naaste”. Zij namen ons mee in het werk dat zij doen om mensen toe te rusten in trainingen in “Discipelschap”. Paulus laat in zijn brieven zien dat hij de mensen met wie hij in contact gekomen is, bij name kent; daar een persoonlijke relatie mee heeft. Aan de Filippenzen schrijft hij: *“Volg mij na, broeders en zusters en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben”*. (Fil. 3:17). Ook op diverse andere plaatsen benadert Paulus de gelovigen heel persoonlijk. In een workshop-vorm hebben we kennisgemaakt met de manier waarop De Verre Naaste mensen schoolt in het leerling van Jezus worden, navolgers.

Ten slotte, deze tijd kenmerkt zich door grote onrust en verwarring. Zowel op financieel en politiek terrein als op geestelijk gebied. Spiritualiteit in vele gradaties. Religiositeit in velerlei vorm. Een supermarkt van geloven. Niet alleen onze tijd is onrustig en verwarrend, ook de tijd voor Christus' geboorte was zo. Juist in de adventstijd staan

we daar weer bij stil. In Lucas 1 kunnen we daar in de aanloop van de beschrijving van de geboorte van Jezus iets van ervaren.

Het werk van FELiRe kan alleen gedaan worden dankzij uw steun en bijdragen. Uw trouw stellen wij bijzonder op prijs!

Ik wens u namens FELiRe gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2020.

Klaas Mollema,
Voorzitter

Por Via Postal



Hallo Sergio,
Hartelijk dank voor het sturen van de boeken vorige maand. Onze zendeling in het Aguachica-gebied heeft de boeken afgelopen zondag afgeleverd, om ze zoals gebruikelijk vandaar verder te verspreiden. Over de Reformatie is nog weinig bekend in deze regio waar veel sociale conflicten spelen en geloofsfanatisme alom aanwezig is. Daarom zijn wij enige tijd geleden gestart met een introductie van de reformatie. Daarom ook heel erg bedankt voor het sturen van de doos met boeken en ik maak graag gebruik van uw aanbod om meer van deze boeken te sturen. Laat u het mij weten wanneer er weer nieuwe uitgaven zijn?
Met vriendelijke groet,

Daniel Lancheros, Colombia

Beste Sergio,
Naar aanleiding van je vraag om iets te vertellen over het werk van FELiRe in Peru: het werk van de boekverspreiding is wel veranderd sinds het begin met broeder Kerkhof. In die tijd, toen het FELiRe werk in Peru startte, ging ik persoonlijk kerkjes van eenvoudige gemeenschappen bezoeken om er Bijbels te brengen voor de mensen. En bij de 'pastor' lieten we dan enkele FELiRe boeken achter. Zo bezocht ik deze gemeenschappen met hulp van een broeder uit die regio. Zo bezocht ik 2 of 3 kerkjes per keer en kon dan zelf wat foto's maken. Maar goed, dat was toen. Nu wordt het werk regionaal georganiseerd: de pastors van de centraal gelegen gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de bestellingen in hun gebied en geven die aan mij door per telefoon. Of ze komen mij opzoeken om de verzoeken van de pastors uit hun gebied bij mij achter te laten. Dat zijn dan verzoeken van

4-8 gemeenten, soms zelfs meer. Hiermee is het voor mij te omvangrijk geworden om zelf alles te kunnen documenteren. Die verantwoordelijkheid laat ik aan de pastors die de contacten in hun regio onderhouden.



Met mij gaat het gelukkig naar omstandigheden goed. God houdt mij op de been met mijn gezondheid en geeft mij de kracht. In juli werd ik 90 jaar en ik loop wel een beetje langzaam omdat mijn stabiliteit is afgenomen. Maar gelukkig kan ik nog piano spelen in de kerk waar ik ben geboren en die ik op verschillende manieren al zoveel jaren heb mogen dienen. Iedere zondag komen we

weer samen met ongeveer 600 mannen, vrouwen en kinderen. In de bijlagen stuur ik je weer wat foto's van mij en onze gemeente Iglesia del Nazareno in Chiclayo.

Ik groet je in de naam van onze Verlosser. In dienst van de Heer,

Manuel Li Gonzales, Peru

Financieel verslag t/m oktober 2019



Vanuit Barcelona verstuurt Sergio Cerni pakketten met boeken naar de diverse Spaanstalige landen. Naast het verzenden van de boeken onderhoudt hij ook de contacten met diegenen die om onze boeken vragen. Tegenwoordig is het een stuk makkelijker om via facebook of per e-mail foto's te sturen, waaruit blijkt dat de boeken goed zijn aangekomen en waarmee de dankbaarheid van de predikanten en studenten kan worden bewezen. Sergio vraagt dan ook regelmatig om naast schriftelijke reacties ook foto's te sturen of te plaatsen op facebook.

Zo heeft hij ook gevraagd of er vanuit Peru foto's konden worden gestuurd van Manuel Li Gonzales. Afgelopen maand mochten

we enkele foto's van Manuel Li ontvangen en het blijkt dat, ondanks zijn gezegende leeftijd van 90 jaar, hij nog steeds actief is in zijn eigen kerk. Hij speelt nog steeds op de piano en dit doet al vanaf zijn 11e jaar bij dezelfde gemeente. Zijn fysieke toestand



stelt hem echter niet meer in staat om zelf de verschillende kerken in de omgeving te bezoeken. Daarentegen nemen de predikanten van de gemeenten nu zelf contact met hem op en doen bij hem een bestelling voor onze boeken.

Tenslotte wil ik u wederom hartelijk bedanken voor de steun in het afgelopen jaar waardoor via het werk van FELiRe zoveel medechristenen zijn geholpen met onze boeken.

Ik wens u allen fijne en gezegende feestdagen toe!

Gerald van Petersen, Penningmeester