

SCHRIFTgeleerden

Binnen het Joodse geloof bestaat een ritueel dat we Bar Mitswa noemen. Het houdt in dat een Joodse jongen van dertien jaar "bar mitswa" ("zoon van het gebod") wordt. Hij wordt dan geacht om zich aan alle geboden en verboden te houden die onder de Joodse wet vallen. Daarna bestond voor de allerbesten de gelegenheid om verder te leren. Dat hield in dat ze het hele Oude Testament moesten bestuderen en uit hun hoofd leren. Dat was voor jongens van 13 – 15 jaar. De allerbesten onder hen die dit niveau haalden, werden door een rabbi uitgenodigd hem te volgen en verder te leren. Die opleiding duurde het langst, vanaf z'n 15e tot zijn 30^e jaar. Gewoon 15 jaar lang.

Als zo'n jongen goed genoeg bevonden werd om toegelaten te worden tot die laatste fase, dan zei de rabbi tegen hem: "Kom, volg mij na en neem mijn juk (=zijn leer) op je". Hoe anders was het optreden van Jezus en Zijn roeping van zijn leerlingen (discipelen). Hij riep "gewone vissers". Hij nam hen mee op Zijn rondwandeling door Israël. Hij leerde hen in 3,5 jaar de Schriften te verstaan. Hij

sprak: "Kom naar mij (...) Neem mijn juk op je en leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (...) mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Matt. 11:29, 30). En elders "Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals de schriftgeleerden" (Matt. 7:29, Marc. 1:22).

Na zijn onderwijs in gelijkenissen aan zijn discipelen over de "schatgravers" (Matt. 13) vraagt Hij hen: "Hebben jullie dit alles begrepen?" "Ja", antwoordden ze. Hij zei hun: "Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een heer des huizes, die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt" (Matt. 13:51, 52).

Later wanneer Jezus het wee over de schriftgeleerden en farizeeën, die Hij zes maal "huichelaars" noemt, heeft uitgesproken, spreekt Hij: "Dat is de reden waarom Ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen" (Matt. 23:34). Jezus doelt hier op mannen die in de apostolische tijd begaafd waren met profetische openbaring, wijs inzicht en diepe Schriftkennis¹.

FELiRe wil met het beschikbaar stellen van boeken met uitleg van de Schriften de ontvangers tot SCHRIFTgeleerden vormen. Uit de reacties die wij ontvangen van studenten, predikanten en kerkleden blijkt hoe blij ze daarmee zijn. Dit kan alleen dankzij uw bijdragen, waarvoor FELiRe u uiterst dankbaar is. En vooral dat door uw giften het werk nog steeds door kan gaan. Ik sluit af met vers 3 van Gezang 330 (LvdK1973):

Gemeente, aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd, o draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen op mensgunst of -heerlijkheid?

't Verwaait als gras en weidebloemen. – Gods woord bestaat in eeuwigheid

Klaas Mollema, voorzitter

Noot

1 Aldus ds. C. Vonk in De Voorzeide Leer, deel I Qa, blz. 207.

Por Via Postal

Wij zijn u zeer dankbaar, broeders, en dankbaar voor de dienst van opbouw van het lichaam van Christus waar u bij betrokken bent en waarmee u ons voorbereidt en ons zegent. Ik zou graag willen weten of er nog meer literatuur beschikbaar is op dezelfde manier of dat de toegang gratis is online van de website www.felire.com.

Nogmaals onze dank en wij zullen er een goed gebruik van maken.
God zij de glorie!

Eldis Yera, Colombia



Eldis Yera, Colombia

Heel veel dank, gewaardeerde broeder Sergio. Allereerst mijn excuses voor de vertraagde beantwoording. Mijn vrouw en ik zijn verhuisd naar de streek waar je ons hebt bezocht, om beter aandacht te kunnen geven aan de noden en ook de mogelijkheden om nieuwe gemeentes te kunnen stichten waar het zo hard nodig is. Wij hadden het dus extra druk. Als jullie ons vijftig sets van de literatuur uit de catalogus zouden kunnen sturen zou dat geweldig zijn. Al die titels zijn fantastisch! Ik zorg er dan voor dat deze boeken terecht komen bij jonge en oude voorgangers van de kerken die niet beschikken over deze bronnen. Ik vraag de organisatie van de conferentie "Muestra a Cristo" (Laat

Christus zien) of we iets strategisch kunnen doen om Felire bekendheid te geven. Ik zal het je laten weten. Het zou fantastisch zijn. De conferentie vindt plaats 11 en 12 oktober op de campus van de Universiteit van Medellín. Voor nu kun je alvast iets bekijken via de link <https://muestraacristo.com> en www.youtube.com/@muestraacristo/ videos. Dit is een jaarlijkse conferentie die



Boeken klaar voor verzending



zich richt op een duidelijke prediking van het evangelie door een omgeving te creëren van communicatie tussen broeders, leiders en predikanten van de kerken in Colombia, die waarde hechten aan de reformatorische erfenis! Het zou fantastisch zijn als je hier bij ons zou kunnen zijn !

Diego Cardona, Medellín Colombia

Mijn broeder, ik heb de literatuur die u me stuurde al ontvangen en ben zeer dankbaar. De Institutie van de Christelijke Godsdienst wilde ik altijd al graag hebben. Het is het meesterwerk van Johannes Calvijn. Ze zullen goed gebruikt worden, mijn broeder. Ik

houd van de studie allereerst van de Heilige Schrift, maar ook van de reformatorische literatuur, hoewel het hier vaak moeilijk is om boeken te verkrijgen in fysiek formaat. Ik weet niet of het mogelijk is nog meer literatuur te krijgen. Het zou in dank worden ontvangen en goed worden gebruikt. Hierbij stuur ik u een foto met de boeken. Moge God doorgaan u te zegenen in uw dienstverlening en u gebruiken in dit grootsse werk dat u doet. Een groet voor u mijn broeder in Christus, Sergio Cerni Estrada: Genade en vrede!

Dani Juan, Molina Cuba



Dani Juan, Molina Cuba

Financieel verslag t/m augustus 2024



Tot nu toe hebben we dit jaar meer aan giften ontvangen vanuit kerkelijke collectes. Daar zijn we erg dankbaar voor. Blijkbaar heeft de film van de reis, die FELiRe een jaar geleden maakte, een goed beeld gegeven van het werk van FELiRe. Toch zijn de uitgaven voor dit jaar nog niet helemaal gedekt. Dit komt mede doordat we de afgelopen maanden meer pakketten zijn gaan

versturen. Dit doen we dan weer om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten niet verder oplopen. Doordat we meer boeken versturen, raken we ook sneller door onze voorraden heen. We verwachten dat populaire boeken zoals de Heidelbergse Catechismus, de Institutie en het Bijbelse dagboek 'Pasalo' binnenkort aan een herdruk toe zijn.

Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor uw financiële bijdragen in de afgelopen maanden. Door de vele blijde reacties van de ontvangers, besef je echt de noodzaak om deze boeken te blijven sturen.

Met vriendelijke groet,

Gerald van Petersen, penningmeester